

De Oase

Nieuwsbrief

Jaargang 9
Sept. 2018

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst : Openbaring 3 vers 20 (Nieuwe Bijbel Vertaling): Ik sta aan de deur en Ik klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, zullen we samen eten. Ik met hem en hij met Mij. Wie overwint zal samen met Mij op de troon zitten, net zoals Ikzelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op de troon zit.

Ik zal Mijn water gieten op dorstig land.

*Ik zal mijn water gieten op dorstig land.
Ik breng een vloed over droge grond.
Ik giet mijn Geest over al Mijn kinderen
stromen van Zegen in overvloed.*

Refrein

*Stroom van levend water,
kom en maak ons rein.
Stroom van levend water,
dat reinigt mijn hart en ziel.*

*Israël Mijn dienstknecht,
Ik ben uw formeerder.
Ik delg uw overtredingen uit,
nee, ik vergeet u niet,
Keer weer terug naar Mij.
Mijn helend water doorstroomt u
opnieuw.*

Refrein

*Stroom van levend water,
kom en maak ons rein.
Stroom van levend water,
dat reinigt mijn hart en ziel.*

*Ik ben de Heer, ja de Alpha en Omega,
Rots en Verlosser, wie is als Ik?
Hemel en aarde verheug u en zing uw lied
Neem levend water in stomen om niet.*

Refrein

*Stroom van levend water,
kom en maak ons rein.
Stroom van levend water,
dat reinigt mijn hart en ziel.*

*Stroom van levend water,
dat verzadigt mijn ziel.*

Tekst en muziek: Ramona Dicks
Ned tekst: Hananja Thomassen.



Jezus het Levende water

Zes braderieavonden, altijd weer een avontuur om in te vullen wat we gaan doen. De eerste en de laatste avond gaf G.E.W.I.S. een invulling en gebruikte de kraam om met veel mensen uit verschillende kerken te evangeliseren. De Oase heeft de eerste twee keer een rommelmarkt gehouden, de andere twee keer zelf-gemaakte, creatieve werkjes verkocht. We stonden toen achter de kraam naar al die mensen te kijken die voorbij de kraam liepen. Het was warm weer. We vroegen ons af wat

dit nu toevoegde aan ons als Oase, (buiten het geld wat het oplevert, natuurlijk altijd leuk). Maar wat voegt het nu werkelijk toe? Bekendheid als Oase, altijd goed natuurlijk. Een getuigen zijn door ons hele doen en laten, natuurlijk ook mooi. Soms spraken we met mensen bij de kraam en mochten we hen door verwijzen en begeleiden naar de Oase zelf, zodat ze even over de drempel kwamen. Ook mooi natuurlijk.

Maar..... Jezus is zoveel meer. Zo kwamen we erop om de week erna waterflesjes uit te delen met de tekst: "Jezus is het levende water". En met het warme weer 30 graden ook in de avonden viel dat wel in de smaak. Gesprekken volgden en soms een open deur, soms moeizaam. Ook met jongenlui waren heel wat gesprekken. Het evangelie van de blijde boodschap heeft geklonken. En de Heer is de n-prediker van Zijn eigen Woord, daar vertrouwen we op. "Het is niet tevergeefs" zeggen we zoals Paulus in de bijbel zegt.

Het waren mooie avonden, het weer deed goed mee, het was warm, soms te warm. Maar fijn om ook zo samen te werken met onze broers en zussen uit allerlei kerken. Dank jullie wel, G.E.W.I.S., dat jullie ook twee avonden voor jullie rekening namen. Ook voor de samenwerking danken we jullie, voor nu en nog eens.

Nieuwe medewerk(st)ers zijn:
Danyell, Anton, Silva. Hartelijk
welkom. Gezocht meer medewerkers
vraag binnen.

Kaarten met koopzegels gekregen
als gift. Daar kunnen we koekjes
en koffie-melk e.d. voor kopen.
Dank u wel. Gulle gever ! Wilt u
ook de Oase sponsoren?



Medewerker(ster) die gestopt zijn
met hun werk in de Oase zijn: Klaas
en Dresien. Hartelijk dank voor jullie
trouw en inzet.



September 2018 opgeven*

14, bidden voor mensen	19:00-20:30
12, dansochtend	10:00-12:00
19, samen eten *	18:00-19:00
23, feestelijke opening van het Loofhuttenfeest wat 9 dagen duurt zie programma Loofhuttenfeest	
Elke woensdag	
Soos	19:00-20:30
Bijbellezen:	14:00-15:00

Oktober 2018 opgeven *

1, muzikale afsluiting van het Loofhuttenfeest	19:30 -21:30
12,26 bidden v mensen	19:00-20:30
17, samen eten *	18:00-19:00
na het eten film kijken	19:00-21:00
Elke woensdag	
Soos	19:00-20:30
Bijbellezen:	14:00-15:00

Programma LOOFHUTTENFEEST

Programma zondagavond 23 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers / zingen
19:30 uur Hoofdprogramma: Feestelijke inloopavond met
filmpjes, muziek, gebed etc.

Programma maandagavond 24 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers / zingen
19:30 uur Hoofdprogramma: Spreekster Marianne Glashouwer

Programma dinsdagmorgen 25 sept.:

10:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers / zingen
10:30 uur Hoofdprogramma: spreker Paul Jaeger

Programma dinsdagavond 25 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma: Foto-presentatie Israël met Evert
en Reina Kok.

Programma woensdagmorgen 26 sept.:

10:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers / zingen
10:30 uur Hoofdprogramma: Koffieochtend met presentatie
Israëlproducten

Programma woensdagavond 26 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma: Filmavond. We draaien de film
(info volgt)

Programma donderdagmorgen 27 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma: Spreker Ds Maliepaart

Programma donderdagavond 27 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma: Spreker voorganger Stef Schagen

Programma vrijdagmorgen 28 sept.:

10:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
10:30 uur Hoofdprogramma: Spreker Jan Minderhoud met als
thema Bidden voor Israël hoe doe je dat?

Programma vrijdagavond 28 sept.:

18:00 uur Inloop: Met koffie/thee.
18:30 uur Hoofdprogramma: Sabbats-maaltijd met uitleg kom
met een lege maag.

Programma zaterdagmiddag 29 sept.:

15:30 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
16:00 uur Hoofdprogramma: Uitleg tabernakel met
schaalmodel. **Speciaal voor kinderen van 8-12 jr**

Programma zaterdagavond 29 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma: Uitleg tabernakel met
schaalmodel. Voor volwassenen

Programma zondagavond 30 sept.:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma: spreker Oscar Lohuis.

Programma maandagavond 1 okt:

19:00 uur Inloop: Met koffie en wat lekkers.
19:30 uur Hoofdprogramma:
Muziekavond o.l.v. (volgt)

Stationsstraat 127, Ermelo

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424
www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl
Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben
aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.