

De Oase

Jaargang 9
Oktober 2018

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst : Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Galaten 1:10



die dat wilde een flesje mee zou nemen om door te geven aan iemand die de Here Jezus nog niet kent. Mogelijk zou de Oase een goede plek voor hem/haar zijn. Dus, kort gezegd, iemand uitnodigen in de Oase.

Lijkt dit een leuke actie voor uw kerk, gemeente, huiskring, een vrouwen- of mannengroep, laat het ons weten. Wij willen u helpen met de voorbereiding.



van alles van je verwacht wordt, terwijl je vaak de dingen in je eentje moet zien te rooien. Wat kan het dan heerlijk zijn om een plek te vinden waar je gastvrij wordt ontvangen, waar er naar je geluisterd wordt en waar je geaccepteerd bent. Zo'n plek is de Oase in de Stationsstraat van Ermelo.

Nu ik afscheid neem als voorzitter van het bestuur van de Oase, zie ik met dankbaarheid terug en verbaas ik me over het wonder dat het werk in de Oase voor steeds meer mensen veel betekent en dat het voortgang heeft. Mensen vragen vaak hoe dit allemaal mogelijk is in zo'n mooie accommodatie. Het is inderdaad een wonder dat er steeds weer de financiën zijn die via sponsors en (particuliere) giften binnen komen. Maar het belangrijkste is, wat er ook in Psalm 127 staat, dat God bouwt en bewaart.

Seminar

Hoe lees ik de Bijbel?

3 korte avonden Iets voor u?



Een serie boeiende avonden over het lezen van de Bijbel.
Wat komt daar bij kijken, wat zijn de valkuilen en hoe komen we erachter wat er echt bedoeld wordt?

Inleider: Stef Schagen
Master of Divinity 

Dinsdag 16+30 okt. en 13 nov.
19:30 inloop met koffie
20:00 start 21:00 einde
Toegang gratis, collecte

In De Oase, Stationsstraat 127, Ermelo



Het is ook een wonder dat mensen uit verschillende kerken en denominaties elkaar vinden, ondanks het verschil in "nestgeur". Sterker nog dat de medewerkers het als een oefening en als een verrijking ervaren om met elkaar het geloof te delen en zich samen in te zetten voor de gasten. Maar misschien vind ik wel het grootste wonder dat ik zie dat bezoekers veranderen. Het is alsof pelgrims in de Oase thuishouden. Ze ervaren iets van de onvoorwaardelijke liefde van Christus, die mensen goed doet. Soms getuigen ze zelf: "Ik kan weer verder; hier voel ik me veilig, hier kom ik thuis; hier heb ik Jezus en de liefde van God leren kennen." En soms laat hun omgeving weten: "Hij of zij is tot rust gekomen; jullie hebben hem zijn waardigheid terug laten vinden"! Hoewel ik als voorzitter afscheid neem, neem ik geen afscheid van de Oase. Wat een voorrecht om hierbij betrokken te zijn. Dank voor de inzet van de vele vrijwilligers en andere betrokkenen. Samen met jullie heb ik veel geleerd en genoten. Lees je dit en ben je er nog niet zo bij betrokken, maar voel je je wel aangesproken, schroom dan niet om contact op te nemen, Meine Terwel.



spandoek van Feest



loofhut als je de Oase binnenkomt.



Dick Scharrenburg en de tabernakel.



Fernando wil wat vragen.

Reacties van verschillende bezoekers van het Feest in de Oase

Petra : Het Loofhuttenfeest was dit jaar zeer bijzonder voor mij. Mooie gesprekken gehad, bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. God heeft echt gewerkt; we zijn in niets tekort gekomen. Zowel als in de financiën als in sprekers, de Heer heeft in alles voorzien. Zelfs de film die we op woensdagavond wilden laten zien: Fiddler on the Roof (een gouwe ouwe) kwam de dag ervoor pas in ons bezit. Ook zijn Sandor en ik heel dankbaar voor de vele mensen en kinderen die gekomen zijn bij de Sjabbatmaaltijd op vrijdagavond.

Henny: In Leviticus 23 worden zeven feesten genoemd, waarvan God zelf zegt dat het Zijn feesten zijn. Het laatst genoemde feest is het Loofhuttenfeest. Dit feest werd vorige week uitgebreid gevierd in de Oase. Wouter en ik hebben diverse activiteiten bijgewoond. Het feest werd ingeluid door drie broeders, die op de sjofar bliezen. Heel indrukwekkend. We hebben een prachtige avond meegemaakt met Reina en Evert Kok, die ons een boeiende dia-impresie gaven over Bijbelse plaatsen in de Bijbel. We hebben genoten van de diverse activiteiten (zonder volledig te zijn geweest) en spreken onze waardering uit aan degenen, die deze week georganiseerd hebben en/of die een bijdrage hebben geleverd. Bovenal danken wij onze hemelse Vader, Die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Fenny: Op zaterdagmiddag konden we een maquette van de tabernakel bekijken. Door de levende uitleg van Dick Scharrenburg zagen we het ook helemaal voor ons: de priesters bezig bij het brandofferaltaar, de hogepriester op grote verzoendag. Heel mooi om zo weer meer over het werk van de Jezus "het Lam van God" te leren. Echt een aanrader.

Anja: Wat was het een feest om zo dicht bij huis het Loofhuttenfeest te mogen vieren. Elke dag was het weer een vreugdevol ontmoeten met elkaar en werd er weer een ander stukje belicht van het feest. Er werd niet over problemen gepraat en dat is ook de bedoeling. Er voor kiezen om vrolijk te zijn. Het is mooi om daar aan herinnerd te worden. En vooral dat God er na de zevende dag een achtste aan heeft vastgeplakt en dat Hij zegt: "Ik wil je niet missen, blijf nog een dag." We hebben een vreugdevolle God die ons geen dag kan missen. Het is goed om daar elke dag bij stil te staan.



Ds Maliepaard legt uit.



Petra steekt de kaarsen aan



Feestelijke afsluiting van het Loofhuttenfeest

Oktober 2018 opgeven *

1, muzikale afsluiting van het loofhuttenfeest .	19:30 -21:30
12,26 bidden voor mensen	19:00-20:30
16, seminar Stef Schagen	20:00-21:00
17, samen eten *	18:00-19:00
na het eten film kijken	19:00-21:00
Elke woensdag	
3,17,24,Soos	19:00-20:30
Bijbellezen elke week	14:00-15:00

November 2018 opgeven *

9,23 bidden voor mensen	19:00-20:30
13, seminar Stef Schagen	20:00-21:00
21, samen eten *	18:00-19:00
na het eten film kijken.	19:00-20:30
22, open avond	19:30-21:30
Elke woensdag	
7,21,Soos	19:00-20:30
Bijbellezen: elke week	14:00-15:00

Stichting De Oase

Stationsstraat 127

3851EG Ermelo

06-17743424

www.DeOaseErmelo.nl

Info@DeOaseErmelo.nl

Bank:

NL88RABO

0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.