

# De Oase

## Jaargang 9 Maart 2018

# Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer  
het huis niet bouwt,  
tevergeefs bouwen  
de bouwlieden  
daaraan

1 Johannes 3 vers 23-24. Tekst: Dit is Zijn gebod: dat wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan Zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft weten wij door de Geest Die Hij ons gegeven heeft.



### Verslaving in de kerk.

Wij zijn al weer een paar maanden bezig met het thema *verslaving*. Daarvoor hebben we maandelijkse inloopavonden georganiseerd. Wij bieden een luisterend oor voor mensen met deze problematiek en voor iedereen die er mee te maken heeft. Verslavingsproblematiek is veel groter dan we denken en niet te vergeten ook veel dichterbij dan we in de gaten hebben.

Mensen die verslaafd zijn hebben hulp nodig. Maar ook iedereen die er mee te maken heeft en hierdoor in dit probleem wordt meegezogen. Wij weten dat er vertrouwen moet zijn om met zo'n kwetsbaar onderwerp voor de dag te komen.

Daarom is de drempel voor menigeen nog te hoog om naar deze maandelijkse inloopavonden te komen.

Toch is het onderwerp voor anderen herkenbaar en men voelt zich begrepen. Bezoekers van deze avonden hebben dit laten weten. We luisteren, geven zo nodig advies en hebben daarbij adressen voor bijna elke vorm van verslaving.

Ook zijn we bezig om contacten te leggen met kerkenraden om zo dit onderwerp bespreekbaar te maken en zodoende mensen te helpen die in nood zijn. We hopen dat de drempel lager wordt om hierover in gesprek te gaan, want is meer aan de hand dan men denkt. Als u als lezer van deze nieuwsbrief bekend bent met deze problematiek, nodigen we u van harte uit voor deze inloopavonden! Elke tweede dinsdagavond van de maand vanaf half 8. (13 maart)



### De jaarlijkse Oase bijbelquiz

Op 25 januari was het weer zover. In de Oase werd de jaarlijkse Bijbelquiz gehouden. Een groepje enthousiaste mensen stond te popelen om hun Bijbelkennis te laten testen.

Dinand had er weer een creatief spektakel van gemaakt. Een powerpointpresentatie met moeilijke en makkelijke vragen. Voor we begonnen spraken we af wie makkelijke en wie moeilijke vragen zouden beantwoorden. Gezellig en nog zinvol bovendien. En ..... aan het eind van de avond werd het duidelijk dat er eigenlijk 2 winnaars waren. Een vrouw die hier in Ermelo op vakantie was en Henny Schoemaker

(medewerkster). Aangezien we maar een hoofdprijs hadden, was Henny zo sportief om de prijs te geven aan onze gast. Een mooie beker (zie foto). De resterende deelnemers kregen allemaal een klein prijsje. De avond was fijn. We kwamen er achter dat onze Bijbelkennis nodig bijgespijkerd moet worden. Dan doen we volgend jaar als we het mogen beleven weer een poging om de beste Bijbelkennner van de Oase te worden.

### Bidden voor de verkiezingen

Op 19 maart hebben we een uur gereserveerd om te bidden voor de plaatselijke verkiezingen.

Van 19:30 uur tot 20:30 uur bidden we en brengen we onze regering en plaatselijke bestuurders bij de Heer. Hij heeft alles in Zijn hand en we vragen om Zijn zegen. Help ons Heer dat we de vrijmoedigheid ontvangen om voor Uw troon te komen. Dank U voor de vrijheid waarin we leven.

Vanaf 19:15 uur is de deur open en na het bidden is er gelegenheid voor koffie en thee. U bent allen welkom. Bent u deze avond verhinderd, dan is er dinsdag 20 maart ook nog een gelegenheid om samen komen voor ditzelfde thema. 20 maart om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum in Ermelo aan de Jeugdkant. Beide avonden proberen we de politieke partijen er bij te betrekken.



Te koop: Opbrengst is voor de Oase  
10 Eieren 1,80  
20 eieren 3,60  
30 eieren 5,00

Deze flyers hebben we uitgedeeld op Valentijnsdag, voorzien van een bloem.

Mensen zijn altijd blij om iets te ontvangen, zelfs een van onze gasten heeft meegeholpen met uitdelen.

Medewerkers die gestopt zijn met hun werk in de Oase zijn: Evert, Sander. Hartelijk dank voor jullie inzet.

Medewerkers die nieuw begonnen zijn in de Oase zijn: Enneke, Hasan, Jolanda, Marlies, Rachel en Annet. Dat jullie tot zegen mogen zijn. Veel plezier in je werk.

Medewerkers die tijdelijk door ziekte of andere belemmeringen uit de roulatie zijn: Thea, Martine, Ria, Rachel, Willy. Bid voor hen voor spoedig herstel.



### Geef de pen door .....

Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven voor de Oasenieuwsbrief, waarin ik mezelf voorstel....Ik ben Renée Terwel. Geboren in Deventer en 45 jaar getrouwd met Meine, waar ik al 50 jaar bevriend mee ben. We hebben samen 6 kinderen gekregen, die alle 6 getrouwd zijn en verspreid wonen over Nederland. We genieten erg van hen en van onze 14 kleinkinderen. Ik heb in Winterswijk met veel plezier voor de klas gestaan. Meine en ik vinden het erg leuk om dingen samen te doen. Dat is begonnen met samen de zondagschool te doen. Ook deden we jaren mee aan jongerenkampen en aan huwelijks- en gezinsconferenties. Het is prachtig om te zien hoe God werkt in mensen!

In Ermelo werk ik graag mee aan de Alphacursus. Ook hier ervaar ik bij de deelnemers hoe God in hun leven werkt en mensen verandert tot werkelijk vrije, door God geliefde mensen. In ons dorp ben ik al heel lang betrokken bij het bidden met mensen uit allerlei kerken. Eerst voor de scholen, waar onze kinderen naar toe gingen, later op een buurtkring en op de interkerkelijke gebedsgroep. Bijzonder is het om met elkaar God te zoeken en het van Hem te verwachten. Hij is het Die in de loop van de jaren heel wat gebeden verhoord heeft! Ik ben mee gaan werken in de Oase, omdat ik van mensen houd en het fijn vind om bezoekers te ontvangen en een veilige plek te bieden. Een Herberg, waar mensen even op adem kunnen komen, waar je jezelf mag zijn en waar je geaccepteerd wordt. Wat ben ik blij, dat God er al die jaren voor gezorgd heeft, dat deze "gezellige huiskamer" er mag zijn, waar iedereen welkom is en waar Zijn liefde voelbaar is.

### Als we op zaterdag open zijn:

Als we op zaterdag open zijn kunnen we meestal genieten van een heerlijke kop soep met crackers. Jami, onze trouwe medewerkster, is daar ooit eens mee begonnen. Dat was een succes. Het is gezellig en meestal zitten allebei de tafels vol. De sfeer is goed. Wilt u dat ook eens proeven? Kom dan gerust langs. Tegen 12.00 uur-12:15 uur beginnen we meestal.



**Stichting De Oase**  
**Stationsstraat 127**  
**3851EG Ermelo**  
**06-17743424**  
**www.DeOaseErmelo.nl**  
**Info@DeOaseErmelo.nl**  
**Bank:**  
**NL88RABO**  
**0101.3505.70**



Maart 2018 *opgave verplicht	
2,16, bidden voor mensen met moeite en ziekte	19:00-20:30
8,15,22,29 alpha cursus *	18:00-22:00
13, avond over verslaving	19:30-21:30
15, Open avond, spreker Dinand	19:30-20:30
19, biduur voor verkiezingen	19:30-20:30
21, samen eten *	18:00
daarna filmavond	19:15-21:00
31, paasmarkt voor de deur van de Oase, hele dag.	
<b>Elke woensdag</b>	
Soos	19:00-20:30
Bijbellezen	14:00-15:00

April 2018 * opgave verplicht	
1,2, Pasen	
5,12,19,26, alpha cursus*	18:00-22:00
13,27, bidden voor mensen met moeite en ziekte.	19:00-20:30
18, gezamenlijk eten *	18:00-19:00
daarna filmavond	19:15-21:00
19, Open avond, spreker Dinand	19:30-21:30
<b>Elke woensdag</b>	
Soos	19:00-20:30
Bijbellezen	14:00-15:00

**De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.**