

De Oase

Jaargang 10
Juli/aug 2019

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst: Phil 4 vers 8: Ten slotte broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom alles wat eervol is en lof verdient.

Geef de pen door.....

Jan, ja dat was zo'n beetje de meest beruchte én geliefde (niet door iedereen!) dakloze van Harderwijk en Ermelo. Op 5 februari 2017 is hij - 62 jaar - overleden. Mijn naamgenoot dus en ook een vriend. Een man met een turbulent leven. Hij heeft feitelijk de basis gelegd voor mijn vrijwilligerswerk in De Oase. Sinds afgelopen maand december ben ik bij De Oase betrokken. Ik heb het niet zelf bedacht. Nou ja, al vele jaren liep ik met het voornemen om na mijn pensionering vrijwilligerswerk te doen voor de daklozen. Dankzij bovengenoemde Jan ben ik in aanraking gekomen met daklozen in Harderwijk. En ik heb ervaren wat een mooie mensen je daarbij kunt tegenkomen. En ook: mensen zoals jij en ik. Ik heb gezien hoe mensen met een prachtige baan, opleiding en/of gezin toch de weg kwijtraken en in het daklozencircuit terecht komen. Dat heeft me geraakt. Gefascineerd. Het leek me een goede uitdaging om daar, na mijn pensionering, een deel van mijn tijd aan te besteden. En ook: om Jan weer wat intensiever mee te maken. Daar is het helaas niet van gekomen.

**De Oase verkoopt zelf gebakken
oliebollen op 30 juli, tijdens de
braderieavond. Kom ze proeven!!!
Bestellen kan, graag zelfs.**

Ondertussen is het najaar 2018 (en ben ik bijna 65) wanneer er de vraag komt vanuit mijn kerkelijke gemeente (NGK) om vrijwilliger te worden bij De Oase. Oké, dat was weliswaar niet in mijn woonplaats Harderwijk, maar het sprak me wel aan. Na de drie bekende inwerkrondes ben ik vanaf begin januari jl. gastheer. Ik heb wel aan De Oase moeten wennen. *'Pas als we wat aan elkaar hebben kunnen wennen en elkaar beter hebben leren kennen, zullen we de bezoekers van "De Oase" de mogelijkheid aanreiken om iets te delen uit Gods Woord', staat er in de doelstellingen op de website.* Jazeker, dat sprak en spreekt me aan.

En toch moest ik wel even wennen aan de m.i. nogal intensieve aandacht die wordt gevraagd voor God, Zijn woord en het gebed. In allerlei uitingen op tafel, aan de wand en Vol zijn van het evangelie in woord en daad, dat straalt De Oase onmiskenbaar uit. In het begin heb ik wel eens gedacht: 'Mag het misschien een onsje minder. Bereik je zo de mensen wel die nog niets van God (willen) weten?' In de afgelopen 4 maanden heb ik evenwel prachtige voorbeelden gezien, van mensen die mede door het bezoek aan De Oase tot geloof zijn gekomen. Jazeker, ik kan nog een heleboel leren. En ik voel me een bevoorrecht persoon in het ontmoeten van veel prachtige bezoekers van De Oase. Onder de indruk van hoe beschadigde mensen warmte en geborgenheid ervaren in De Oase. Ik ervaar het als een vrucht waarmee de grootheid van God zichtbaar wordt (vgl. Joh. 15:8) en voel me gezegend om daarin bij te kunnen dragen.

O ja, nu weet je misschien nog steeds niet wie ik ben? Jan Maris, gelukkig getrouwd met Ali, vader van vijf kinderen en opa van 8 kleinkinderen. Ook daar zit wat 'vrijwilligerswerk' in, naast een morgen op het AZC in Harderwijk, waarbij we de bewoners leren fietsen. Zo zijn er nog wat activiteiten voor de kerk en is er voldoende tijd voor lekker uitwaaien (zeilen) op het Wolderwijd. Van harte bid ik de Heer om zegen voor De Oase, bezoekers en vrijwilligers. Ik ben vrijwilliger, meestal op donderdagmorgen. Dus heb je n.a.v. het bovenstaande nog een appeltje met me te schillen, dan heb ik mooi geen tijd. Bezoekers gaan voor! ☺.



Foto's: Jan Maris



Jan Alverink

Een AED apparaat voor de Oase

Op woensdag 17 juli krijgt de Oase een AED apparaat voor haar deur. Aan ons geschonken door Serious Request via Jeanet Kraan. Om 10:30 wordt hij aangeboden. Wees er bij.



Foto links: Dit is de groep van enthousiaste vrijwilligers van de Oase genomen tijdens de gezellige BBQ in de tuin van een van de medewerkers. Mei 2019. Foto rechts : workshop boetseren in de Oase.

Boetseren in de Oase.

Op woensdag 19 juni hebben we met een behoorlijke groep belangstellenden een ochtend geboetseerd in de Oase. Enkele jaren geleden had dit ook plaats gevonden. De vraag kwam herhaaldelijk terug om dit nog eens te kunnen doen. Dus het animo was groot. Mensen konden hun talenten door God gegeven, uitleven, mooi om te zien gebeuren.

Zichtbaar op straat

Het is zo mooi dat we in ieder geval 1 x per maand met enkele teams de straat op gaan om te bidden met mensen. Vrijdagavond 14 juni was onze derde avond. We hadden 6 mensen die de straat op wilden en 2 mensen die achter bleven om voor de mensen die buiten liepen (landmacht) te bidden. Met onze rode hesjes aan zijn we goed zichtbaar. En je hoort een geroezemoes als je langs de terrassen loopt. Mensen praten er over. We bidden dat de Heer het uitwerkt. Als we vragen of mensen gebed willen en ze zeggen dat het nu niet uitkomt, dan mogen we ze vaak wel zegenen en dat is ook prachtig dat we namens God goede dingen over hen uit mogen spreken.



Schilderen & Bezinnen

Op woensdag 3 juli of maandag 8 juli is er een workshop met geloof, rust en creativiteit aan de Holzstraat 2 in Harderwijk bij Atelier Kunstknipoog. Geen talent vereist, kom zoals je bent!

Tijd: 9.30 - 11.30 uur 15 euro inclusief koffie/thee en materiaal.

Opgave/Info: geryvanrijn@gmail.com

We organiseren ook kloosterzaterdagen bij de Essenburgh in Hierden op zaterdag 28 september of 19 oktober. Wees welkom en mail gerust voor

meer informatie. Hartelijke groet, Ria Wormsbecher & Gery v Rijn

Juli 2019 opgeven *

3* BBQ in de tuin voor de vaste gasten 8:15
16 Braderie (Gewis) 18:00-20:30
23 Braderie, Oase voor de deur 18:00-20:30
30 Braderie Oliebollen bakken 18:00-20:30

Elke woensdag

In juli en augustus is de soos op vakantie. Ook het bijbel lezen is door vakantie van medewerkers in de maanden juli en aug even gestopt.

Augustus 2019 *

6 Braderie Oase voor de deur 18:00-20:30
13 Braderie Oase voor de deur 18:00-20:30
20 Braderie GEWIS voor de deur
18:00-20:30

Elke woensdag

In juli en augustus is de soos op vakantie. Ook het bijbel lezen is door vakantie van medewerkers in de maanden juli en aug even gestopt.

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424
www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl
Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.