

De Oase

Jaargang 9
Juli/Aug 2018

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst: 1 Korintiërs 1: 30 Door Hem bent u één met Christus Jezus, Die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus Jezus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost. Opdat het zou zijn zoals geschreven staat: "Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen".

Een waardevolle tip van Bert de Jong



foto van de medewerkers op de bank voor de Oase.

Een tip voor degene die maandelijks een bedragje (willen) overmaken ter ondersteuning van de OASE. De eerst 1% van uw inkomen komt niet in aanmerking voor aftrek van het inkomen. Echter wanneer je je bindt voor minimaal 5 jaar (of eerder bij moment van overlijden) dan is de gift direct VOLLEDIG aftrekbaar van het inkomen. De penningmeester regelt het en een handtekening is voldoende. Er is geen minimum bedrag. Dus iedere 10 euro is volledig aftrekbaar. Doen. (Kijk anders even op de website Belastingdienst onder giften).

Even een kleine pauze.



**BIDDEN
HELPT,
OMDAT
God VAN
MENSEN
HOUDT**

Met dit bericht willen we u laten weten dat we regelmatig mooie contacten beleven tijdens het bidden met/voor mensen. We zijn bijzonder gelukkig met die contacten die we zien groeien in relatie met de Heer, die zij veelal als hun Vader zijn gaan beleven. Er was een bezoeker die genezen werd van pijn in haar knie tijdens een van onze avonden. Er was een dame die gebed vroeg en werd verlost van een aanklacht, die haar in zijn greep had. En zo zijn er nog wat meer getuigenissen. Als u in uw leven tegen iets aanloopt waarvan u zegt: "Ik zou willen dat mensen met me meebidden. Of ik wil zaken opruimen in mijn leven, ik heb ziekte, zorgen, of wil leren bidden", kom dan langs in de Oase. Op vrijdagavond om de 14 dagen in de oneven weken van 19.00 tot 20.30 uur.

We zijn met een team van 4 mensen die er voor u in de Oase zijn. Twee van ons gaan dan apart met u zitten, zodat u persoonlijke zaken vertrouwelijk met ons kunt delen. Het blijft dan ook echt onder ons. Wij gaan discreet met uw persoonlijke gegevens om. Voel u vrij om te komen. Op vrijdag 6 juli zijn we nog open, daarna zullen we door vakantie van medewerkers er op 20 juli en 3 augustus er niet zijn. De volgende keer is weer op 17 augustus. We hopen u dan eens te ontmoeten.

Geef de pen door.....



Een Oase is een plek in de woestijn waar vermoeide mensen en dieren even op verhaal kunnen komen na een lange reis. Wij westerlingen hebben geen idee waarin jouw Oase in voorziet en toch is er in Ermelo een Oase waar mensen op reis zo maar binnen kunnen wippen voor hun verhaal of om alleen maar te luisteren, naar een mede passagier. luisteren naar de ander moeten we allen opnieuw leren, want er is veel geschreeuw om ons heen. De Psalmist zegt het zo treffend: "De stille lacht U toe, O Heere, in Uw verheven oord". Dit stukje is geschreven door Johan Klapwijk. Hij is samen met zijn vrouw Sonja medewerkers in de Oase. Shalom.



Het afgelopen half jaar hebben we (twee ervaringsdeskundigen) een aantal avonden gehouden in De Oase met als onderwerp 'verslaving'. Wat is verslaving, wanneer is men verslaafd, en hoe komt het dat als iemand verslaafd is hij of zij niet meer kan stoppen met gebruik van alcohol of drugs of met gokken of porno kijken? Uit ervaring weten we dat een verslaving iemands leven volledig beheerst en het ook kapot maakt. En ook het leven van de naaste familie. Maar zelf hebben we ook ervaren dat je er met de juiste hulp en door Gods kracht los van kunt komen en een verslaving kan overwinnen.

De drempel om naar een avond over dit onderwerp te komen bleek helaas hoog. Maar met de mensen die de moed hadden om te komen, hebben we mooie gesprekken gehad en we hopen dat het hun inzicht in het onderwerp vergroot heeft en dat zij er iets mee kunnen in hun eigen leven of in het leven van iemand in hun omgeving die verslaafd is. Ook hebben we tijdens een vergadering van een kerkenraad ons verhaal mogen vertellen en iets kunnen toelichten over het onderwerp verslaving.

We zullen aan deze avonden in De Oase geen vervolg geven, maar mocht u in een persoonlijk gesprek of in een groep meer over dit onderwerp willen horen, zijn wij daartoe altijd bereid. Via de leiding van De Oase kunt u met ons in contact komen.



De barbecue van 27 juni 2018

Els en Andre Verhagen waren zo gastvrij om tegen 6 uur hun tuin open te stellen voor een groep van wel 30 man. Er kwamen van alle kanten mensen aanlopen met tassen en dozen vol spullen voor op en bij de barbecue. Al snel rook je de geur van geroosterd vlees. 3 mannen stonden de hele avond vlees te bakken. Al gauw was het een gezellige boel, veel gepraat, veel gelach. Johan speelde op zijn mondharmonica en Andre kon het niet laten om ook gezellig zijn accordeon er bij te pakken.

Foto's van de BBQ



Ook danstalent was aanwezig. Kinderen vonden al gauw hun eigen weg naar al het lekkers wat er stond. Als toetje stond er een lange file naar de tafel waar ijs en fruit te halen was. Melvin sloot de maaltijd af met een mooi gedicht. Daarna werd er onder het genot van koffie of thee muziek gemaakt en gezongen, kortom een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. Tot slot een heel groot compliment voor een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt.

Een zomerse groet van Yvonne Klosters

Juli 2018

6, bidden voor mensen met moeite en ziekte.
19:00-20:30
7, braderie GEWIS staat voor de Oase met een kraam 18:30-21:00
24, 31 braderie avond, rommelmarkt
18:30-21:00

Geen gezamenlijke maaltijd deze maand.

Elke woensdag

Soos 19:00-20:30
Bijbellezen: 14:00-15:00

Augustus 2018

3, geen bidden voor mensen
7,14,21 braderie kraam buiten met
verkoopspullen 18:00-21:00
17, 31, bidden voor mensen 19:00-20:30
29, weer soos 19:00-20:30

Elke woensdag

Soos zomerstop
Bijbellezen: 14:00-15:00

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424
www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl
Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.