

# De Oase

## Nieuwsbrief

Jaargang 9  
April 2018

Visie: Als de Heer  
het huis niet bouwt,  
tevergeefs bouwen  
de bouwlieden  
daaraan

Tekst : 1 Johannes 2 vers 2: "Jezus brengt verzoening voor onze zonden, niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de gehele wereld".

### Een vacature in de Oase

**Gezocht :** *Gastheer/gastvrouw voor de huiskamer in de Oase.*

**Werkzaamheden:** *De Oase is een "huiskamer/stamtafel" waar iedereen terecht kan voor een praatje een luisterend oor, of om gewoon even rustig te zitten. Maar ook om gebed te vragen voor een nood of om vragen te stellen over de God van de bijbel, een zorg te delen, dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.*

**Wat verwachten wij van jou?:** *We verwachten dat jij een Christen bent en over je geloof kunt en wilt praten met de gasten en de verschillende collega's. Christelijke waarden en normen zijn belangrijk in onze doen en laten binnen de Oase. Zo nodig, als de gast daarom vraagt, ben je bereid om met/voor hem/haar te bidden. Als gastheer/vrouw van de Oase verwachten we van jou dat je gastvrij bent en open en vriendelijke onze gasten te woord kunt staan, zodat zij zich thuis en veilig voelen. Wij vragen van jou dat je trouw bent en verantwoordelijkheid kan dragen, als het nodig is leiding kunt geven, grenzen aan kunt geven en goed kunt samen werken, (je werkt in de Oase nooit alleen). We werken via een digitaal rooster. Het zou erg fijn zijn als u/jij gemiddeld 1 x per week beschikbaar bent.*

**Wat bieden wij jou?** *Wij geven je graag de gelegenheid om je talenten tot ontplooiing te laten komen in de Oase, Is bijvoorbeeld creativiteit helemaal jou ding, dan is daar ruimte voor in de Oase. Ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom. Wij bieden je een goede werksfeer, samenwerking met collega's uit veel verschillende kerken. Maar bovenal bieden we je de mogelijkheid om vrucht te dragen zoals Jezus ons de opdracht geeft in de bijbel.*

**Werktijden:** *Altijd met z'n tweeën en in overleg: In de morgen van 10 tot 12:30, de middag van 13:30 tot 16 :00 uur, het liefst een vast dagdeel in de week. Op een avond van 19:00 - 20:30 uur kan ook. Neem contact met Els op nummer 06-12403349 of loop eens binnen in de*

*Oase. Zie ook [www.DeOaseErmelo.nl](http://www.DeOaseErmelo.nl) of mail: [Info@DeOaseermelo.nl](mailto:Info@DeOaseermelo.nl)*

### De Oase steunen? er zijn veel mogelijkheden.

Wilt u de Oase ondersteunen? Dan zijn er verschillende manieren om dit te kunnen doen. U kunt voor het werk in de Oase bidden. Gebed is de motor van de Oase, u kunt bidden voor het werk in de Oase voor de gasten, bestuur en medewerkers. Zonder Hem (Vader God) kunnen wij niets doen. Zonder Hem is de Oase geen "Oase". De Oase is door gebed ontstaan. God reageert op onze gebeden. U kunt gebedspunten opvragen via de website. U kunt de Oase ondersteunen door mee te gaan werken als gastvrouw of b.v. schoonmaakster, etc.

U kunt de Oase financieel steunen door een gift te geven. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Daarnaast verkopen we verse eieren en allerlei artikelen afkomstig uit Israël: O.a. heerlijke (avondmaals-)wijn. In de Oase zelf staan verschillende artikelen tentoongesteld. Ook grote bestellingen kunnen we voor u verzorgen.

Daarnaast kunt u ons steunen via **SponsorKliks**. Voor iedereen die weleens online winkelt is het mogelijk om De Oase **GRATIS** te sponsoren. Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar <https://www.sponsor Kliks.com/> . (kiest eerst als doel "De Oase Ermelo") Op onze website staat een banner van **SponsorKliks**. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue, Expert, Zalando enz . Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert De Oase een bedrag op terwijl u zelf de normale prijs betaalt, het kost U dus niets extra. Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! En u sponsort hiermee de Oase. Helemaal **GRATIS** !

DAAR JUICHT EEN TOON,  
DAAR KLINGT EENSTEM.  
DIE GALMT DOOR HEEL  
JERUZALEM.  
EEN HEERLIJK  
MORGENLICHT BREEKT AAN.  
DE ZON VAN GOD  
IS OPGESTAAN.  
GEEN GRAF HIELD DAVIDS  
ZONNEN OMKNELD  
HJ OVERVON DIE  
STERKE HELD!  
HJ STEEG UIT 'T GRAF  
DOOR VADERS KRACHT,  
WANT HJ IS GOD,  
BEKLEED MET MACHT.  
NU JAAGT DE DOOD GEEN  
ANGST MEER AAN,  
WANT ALLES, ALLES IS  
VOLDaan.  
DIE IN 'T GELoOF OP JESUS  
ZIET,  
DIE VREEST VOOR DOOD  
EN HELLE NIET.  
WANT NU DE HEER IS  
OPGESTAAN,  
NU VANGT HET NIEUWE  
LEVEN AAN.  
EEN LEVEN DOOR ZYN  
DOOD BEREID,  
EEN LEVEN IN ZYN  
HEERLYKHEID.





## Geef de pen door.....

Hallo mijn naam is Tanya (de Wilde de Ligny) Ik ben moeder van 1 dochter en 3 zonen en van hen heb ik 10 klein kinderen.

In 2015 moest ik vrijwilligerswerk gaan doen van het U.W.V. Ik heb mijn Vader in de hemel gevraagd mij hierbij te helpen, ik wilde een christelijke organisatie en ik wilde gevraagd worden. Zondag nadat ik dit had gehoord en gevraagd stond Petra van den Broek voor mij en zei; Tanya zou het voor jou iets zijn om gastvrouw te worden in de Oase, je mag erover nadenken dan hoor ik

het wel van jou. De hele dienst heb ik in mijn achterhoofd hierover nagedacht en ja, ik moest het maar gaan doen ook al had ik wat moeite met hard op bidden voor mensen. Dat heb ik eerlijk aan Petra opgebiecht en ze heeft voor mij gebeden en ja dat ging best goed moet ik zeggen. En zo werd ik gastvrouw in De Oase geworden.

In de week van 14-17 maart 2018 was ik bij de Global Awakening Conferentie. Daar was bij Dr. Randy Clark een woord van kennis, waarbij ziekten genezen zullen worden die avond. Er werd o.a. genoemd ..... moeite met ademen door de neus en PTSS naar aanleiding van een ongeluk. Je moest gaan staan en later werd ervoor iedereen gebeden gewoon vanaf het podium. Bij het ademen moest ik mijn vriendin steeds vragen hoor je mij nog ademen, omdat ik een zware ademhaling heb. En op een gegeven moment zei ze het lijkt nu normaal dus ben ik gaan wuiven met mijn armen ja er is meer dan 80% genezing daarvan. God is goed.

Bij PTSS (Post traumatische Stress Stoornis) ben ik ook gaan staan maar kon niet controleren of er iets was gebeurd. Maar de volgende dag merkte ik het wel degelijk.....Ik had al sinds 1967 last van hoofdpijn,soms erg ,soms minder erg, slikte veel pijnstillers. En nu was ook dat verdwenen en..... de rugpijn nam ook af en ging in 1 dag weg. Geen hoofdpijn meer oh wat een fijn gevoel is dat zeg. De dag is prachtig en ik voel me geweldig. Inademen van lucht gaat ook veel beter en dieper, mijn astma is nog niet verdwenen, maar Onze Vader doet geen half werk Hij maakt af wat Hij begonnen is. Dus ja ik verwacht ook daar genezing van. Ook genas ik van spieren in mijn schouders, ik kon mijn armen nooit hoger doen dan mijn schouder, ook dat werd genezen. Ik weet nu zeker dat Hij mij niet is vergeten was want na ca 51 jaar heeft Hij mij genezen en dit is nog maar het begin. Heb goede hoop, verlies die niet want Jezus is gisteren en vandaag maar morgen nog steeds dezelfde, Hij geneest en gezondheid is ons deel Zijn striemen zijn onze genezing geworden. Blijf kloppen op de deur en Hij zal opendoen. Laat voor je bidden en verwacht gewoon elke dag genezing. Vader God is voor mij de God die Voorziet en Heelt Jezus is mijn Hoop, mijn Vriend en de Heilige Geest is mijn Trooster en degene die mijn weg baant. Ik dank Mijn Vader, Mijn Vriend en Leidsman elke dag en ik hoop standvastig te mogen blijven tot het einde der tijden.



## Verschillende giften ontvangen

Op 27 maart hebben we een gift gekregen van 152,28 van Aglow Ermelo. Op de feestavond van hun 10-jarig bestaan hadden ze een collecte gehouden en wilde ze daarvan een gift weggeven aan de Oase. Dit werd overhandigd door Arda Kwant en Jannie Griffioen. Een feestelijk moment. Ook ontvingen we een mooie gift van 140,= van een jongerenbijbelkring. 2 kinderen kwamen ook nog 5,00 euro brengen die ze gevonden hadden op straat, ze dachten: "die geven we aan de Oase". Allemaal hartelijk dank. Zegen



## Breid of haakt u ook zo graag?

Op deze foto is te zien hoe de lapjes die gebreid zijn door gasten aan elkaar gezet worden, en zo heerlijke dekentjes worden om weg te geven aan wie niets heeft. Hier in Nederland of buitenland. Met dank aan alle breisters.

### April 2018 \* opgave verplicht

1,2, Pasen	
5,12,19,26, Alpha cursus*	18:00-22:00
10,Thema avond verslaving	19:30-21:00
13,bidden voor mensen met moeite en ziekte.	19:00-20:30
.	19:00-20:30
18, gezamenlijk eten*	18:00- 19:00
Daarna film avond	19:15-21:00
19, Open avond spreker: .....	19:30-21:30

### Elke woensdag

Soos	19:00-20:30
Bijbellezen:	14:00-15:00

### Mei 2018 \* opgave verplicht

8, thema avond verslaving	19:30-21:00
10, Hemelvaartsdag	
11,25, bidden voor mensen met moeite en ziekte	19:00-20:30
16, gezamenlijke eten*	18:00-19:00
16, daarna filmavond	19:15-21:00
19, pinkstermarkt hele dag	
24,Open avond spreker.....	19:30-21:30

### Elke woensdag

Soos	19:00-20:30
Bijbellezen:	14:00-15:00

**Stichting De Oase**  
**Stationsstraat 127**  
**3851EG Ermelo**  
**06-17743424**  
**www.DeOaseErmelo.nl**  
**Info@DeOaseErmelo.nl**  
**Bank:**  
**NL88RABO**  
**0101.3505.70**



**De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.**