

De Oase

Jaargang 10
April 2019

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst : 1 korinthiers 1 vers 18 “ Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt voor mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maarvoor ons die gered worden is het een kracht van God.”

Een dagje mee draaien.

Woensdag 20 maart heb ik, Tineke, als oriëntatie bezoek een dagje meegelopen bij De Oase, hieronder een kleine impressie:

s’Morgens zijn Rika en Henny er. Er wordt begonnen met gebed. De bezoekers komen binnen en drinken een kopje thee of koffie die de vrijwilligers met liefde maken. Ze beginnen een praatje dat gaat over het stemmen op die dag, problemen waar tegen aan gelopen wordt, soms over het geloof of over iemands werk of waar je ook maar over wilt praten. De beide dames, Tineke en Martine, breien erop los i.v.m. de crea-morgen die ook gehouden wordt. Het is mooi om de diversiteit in mensen te zien, de veelkleurigheid. Tussen de middag gaat de Oase dicht.

s’Middags komen vrijwilligers Beppie en Pieter en wordt er weer begonnen met gebed. Daarna is er een Bijbelstudie die over een gedeelte uit Johannes 3 gaat, vers 22 tot en met 36. Mooi om te zien hoe iedereen er bij betrokken wordt en dat er ingegaan wordt op vragen en problemen en hoe er op elkaar gereageerd wordt. Met een gezamenlijk gebed wordt deze Bijbelstudie weer afgesloten.

s ‘Avonds is er heerlijk gekookt door 2 vrijwilligers; wat hebben ze hun best gedaan. Kippenpootjes, sla, witlofschotel en daarbij gebakken aardappels. Tussendoor leest een bezoeker een stukje voor over angst en daarna krijgen we nog een lekker toetje na. De afwas gaat de vaatwasser in en de zaal word filmklaar gemaakt.

Alles bij elkaar een lange maar indrukwekkende dag in De Oase. Ik hoop dat er veel bezoekers de weg naar De Oase mogen vinden, maar boven alles dat ze mogen drinken van het Levende Water. **Jezus zegt: “Ik ben het Levende Water.”**

Een verdrietige mededeling : Lies Koudijs. Zij zou spreken op 7 maart in de Oase over:

“Ermelo zorgdorp, een kostbare erfenis” is overleden op maandag 11 maart. Haar begrafenis heeft plaats gevonden vrijdag 15 maart. We condoleren haar familie met dit grote verlies.

De Open avond van deze maand ging over VRIJHEID

Wij vroegen ons samen met Dinand af: Wat is “vrijheid”. Alles mag, alles kan? Is dat vrijheid? Door rood licht rijden, is dat vrijheid?. Nee, regels moeten er zijn. Niet om ons te kleineren, maar om ons te beschermen. Zo geeft God ons ook regels. Onze oude natuur afleggen (vles) en de nieuwe natuur aan doen. Steeds weer verkeerde dingen afleggen, (vergeving voor vragen). Dat geeft vrijheid. Wij doen verkeerde dingen en dan behoor je straf te krijgen. Maar God wil ons niet straffen. Hij wil ons juist vergeven. Daarom kwam Jezus. Hij kreeg jouw straf. En stierf en overwon de dood. En stond weer op. Dat vieten we met Pasen. Wij legden onze zonden bij het kruis. Zie foto. Dank U Heer.

Jezus volgen

Jezus volgen is veel meer dan bidden voor het eten. En het is ook niet klaar als jij zondags in de kerk hebt gezeten.

Jezus prijzen is veel meer, dan het zingen van een christelijk lied. Hem eren doe je met je hart en ziel want dat is waar God op ziet.

Jezus aanbidden is veel meer dan een gebed met eind’loos mooie woorden. Het gaat veel verder dan muziek maken met harmonieuze akkoorden.

Jezus dienen en Hem volgen aanbidden, prijzen en eren. Is een leven geheel en al In afhankelijkheid van de Here.

‘T is een keuze van je hart,
‘t is een manier van leven.
‘T is de Geest in alle dingen,
alle ruimte geven.

‘T is een verlangen
heel groot en heel diep.
‘T is eindeloze liefde
voor Hem Die jou schiep.

Want Hij gaf uit liefde
voor jou Zijn leven.
Wat kun jij dan meer doen
dan Hem het jouwe geven?



Wist u dat?:

In de Oase mensen voor u willen bidden op vrijdagavond van de oneven week tussen 19.00 - 20:30 uur. Hebt u last van stress, depressie, pijn, ziekte, zorgen? Kom naar de Oase op die tijd.

We In de Oase elke 3e of 4e donderdag een open avond hebben waar u al uw vragen kwijt kan over geloof en de bijbel?

In de Oase een nieuwe expositie hangt van/over Pasen? loop eens binnen.

Reanimatiecursus in de Oase

Aan de vrijwilligers van de Oase werd door het Rode Kruis de mogelijkheid geboden om een reanimatiecursus te doen in de Oase. Daar werd door 19 mensen gehoor aan gegeven. Het was een boeiende ochtend. We leerden hartmassage 30 x en 2 x mond op mond beademen, Daarna leerde we omgaan met het A.I.D.-apparaat. Daarna de stabiele zijligging. Voor sommige een eerder gedaan hadden. Voor andere was samen te doen. Het Rode Kruis, hartelijk de les gaven. ook hartelijk bedankt.



Ik geef de pen door...



Mij is gevraagd om in deze rubriek iets over mijzelf te schrijven als vrijwilliger in de Oase. Mijn naam is Gert van den Hazel, 60 jaar oud en al 35 jaar getrouwd met Rika. Twee kinderen en trotse opa van Gijs. Door Rika ben ik als vrijwilliger bij de Oase gekomen (zij is al vanaf het begin betrokken) en dat is ongeveer negen jaar geleden. Omdat ik nog fulltime werk kan ik niet zoveel in de Oase zijn als ik wel zou willen. Het mooie van de Oase is, dat je als bezoeker zo binnen kunt wandelen voor een kopje koffie, een gesprek of een gebed, maar ook om gewoon even te zitten en dat wij als vrijwilligers de liefde van Jezus mogen uitdelen. De Oase vind ik een unieke plek zo midden in Ermelo, waar de deur voor iedereen openstaat. Ik hoop dat de Oase nog vele jaren zal bestaan en dat we veel bezoekers mogen begroeten.

April 2019 opgeven*

4, seminar met Stef Schagen	20:00-21:30
10, dans met S.Noordermeer	10:00-12:00
12,26,bidden voor mensen	19:00-20:30
15 bloemstuk maken Pasen	14:00-16:00
17, stenen verven Diny Zimmer*	10:00-12:00
24 samen eten *	18:00-19:00
film kijken	19:00
19, Goede Vrijdag 21, 22, Pasen	
Elke woensdag	
Soos bij voldoende medewerkers	19:00-20:30
Bijbellezen: elke week	14:00-15:00

Mei 2019 opgeven*

8, dans met S.Noordermeer	10:00-12:00
9,16 schilderen met Hilda	14:00-16:00
10,24 bidden voor mensen	19:00-20:30
15,handwerken met Martine	10:00-12:00
30, Hemelvaartsdag	
Elke woensdag	
Soos bij voldoende medewerkers	19:00-20:30
Bijbellezen: elke week	14:00-15:00

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424
www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl
Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.