



# De Oase Nieuwsbrief

Visie: Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan.

Jaargang 7, oktober 2016

Tekst : Efeziërs 5 vers 1+2 Wees dan navolgers Gods, als zijn geliefde kinderen, wandel in de liefde zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Gode een welriekende reuk.

## Expositie



thema  
**Ik ben erbij !**

van Christa Lensink

Opening: vrijdag 21 oktober  
19:30 (19:00 inloop)

De Oase, Stationsstraat 127, Ermelo

## Nieuwe expositie IK BEN ERBIJ.

Mijn naam is Christa Lensink en ik ben getrouwd met Henk. Wij hebben 6 kinderen, 1 dochter en 5 zoons. Voor sommigen ben ik geen onbekende in Ermelo want ons gezin heeft zich in Ermelo gevormd. Daar zijn onze kinderen geboren en onze Wouter is daar overleden. 13 jaar geleden ben ik met mijn gezin verhuisd naar de Achterhoek en onze jongste drie kinderen zijn daar verder opgegroeid. In de achterhoek heb ik leren loslaten.....maar heb ik ook leren ontvangen. Een voorbeeld van ontvangen is schilderen. In schilderen kan ik veel van mezelf kwijt, mijn emoties en gevoel krijgen zo een plekje, Tijdens het schilderen verwerk ik soms een stuk verdriet. Ik vind het fijn om zelf stijl en verbeelding te kiezen en maak dan wat mij aanspreekt, ik gebruik daarbij veel kleuren.

Schilderen is een avontuur, Er ontstaat door een gebeurtenis vaak een idee en dat werk ik dan graag uit. Ik ben een beetje een dagdromer maar juist daardoor kom ik op de mooiste ideeën. Door de schilderijen heen laat ik ook echt mezelf zien. Verhalen over Jezus schilderen en uitbeelden vind ik denk ik het mooist om te doen. De prachtige Bijbelse verhalen en de belofte voor de mensen die daarin verscholen liggen. Ik zoek naar de verbinding die gemaakt kan worden en breng zo de boodschap over. Mijn schilderijen hangen vanaf 21 okt in de Oase om te bekijken, van de schilderijen heb ik ook kaarten laten maken en die zijn te koop.

**Nieuw, Nieuw, Nieuw, Nieuw,  
Binnenkort in de Oase: Wij  
bidden voor uw nood. Op  
vrijdagavond om de 14 dagen.**

**Op 21 oktober is de opening van de expositie tussen 19 en 21 uur in de Oase Stationsstraat 127. Wees welkom.**

## Kesjer betekend verbinding

### KESJER

קֶשֶׁר



CURSUS OVER DE JOODSE WORTELS VAN HET CHRISTENDOM  
LEO DE VERBINDING  
JODENDOM - CHRISTENDOM - ISRAËL - DE KERK



In de Oase wordt op korte termijn de Kesjer cursus gegeven, de eerste keer is al 8 oktober. De cursus heeft tot doel om inzicht te verschaffen in de Hebreeuwse joodse context van de bijbel zodat u beter in staat bent om het woord van God te begrijpen. U zult zich ook bewust worden van de joodse wortels van het christelijk geloof.

Het zal u inzicht geven in het plan van God met het joodse volk en het land van de bijbel.

De cursus is 10 lessen op zaterdagmorgen van 10 tot 12:30 uur. Kosten 55,00 zie op de site van de kesjercursus. Wilt u meedoen? U kunt zich nog opgeven 085 1045163 of [info@kesjer.nl](mailto:info@kesjer.nl) Wees er snel bij het begint al op 8 okt a s zaterdag.

De rest van de data s zijn: 8 en 22 okt. 19 nov. 3, 17 dec. 14, 28 jan 2017. 11, 25 febr. 11 maart.

## Je verjaardag in de Oase

De maandelijkse maaltijd: samen eten in verbondenheid. Al een paar jaar eten we als Oase een keer per maand met gasten die dat leuk vinden. Gemiddeld komen er tussen de 10 en 16 personen. Maar in september was er nog een extra reden om met elkaar te gaan eten. Een van de vaste gasten van de soos was precies die derde woensdag van september jarig. Dus was er gelegenheid om hem extra in het zonnetje te zetten. Theo vierde op 21 september zijn 52 ste verjaardag en we mochten dit met zijn twintigen vieren. De tafels waren feestelijk gedekt en de borden waren goed gevuld. Er werd gesmuld. Als klap op de vuurpijl had Theo's vriendin Yvonne een appelcake gebakken die we in combinatie met warme pudding aten. Ook een lik slagroom werd niet vergeten. De gasten hebben genoten. Natuurlijk werd de jarige goed verwend met van alles en nog wat maar vooral kaarten en goede wensen voor zijn nieuwe levensjaar. Dank je wel Theo en Yvonne, voor het heerlijke toetje wat jullie voor zoveel gasten hebben klaar gemaakt. Els en Fenny vinden het fijn als de maaltijd zo smakelijk genuttigd wordt en hopen dit nog lang te kunnen blijven doen. U/Jij bent welkom elke derde woensdag van de maand om 18 uur. Opgave van te voren wel gewenst.



Mijn naam is Thea Eilander, ik ben geboren als Thea Veldman in 1969 te Assen. Mijn ouders leerden mij met Jezus te leven, hoe bijzonder is dat! Na de MDGO-VP te hebben gedaan in Groningen, kwam ik na sollicitaties in Ermelo terecht. Ik werkte afwisselend binnen Veldwijk en 's Heerenloo. Vanaf 2012 werk ik weer binnen 's Heerenloo. In 1993 trouwde ik met Henk, we kregen 4 prachtige kinderen, 1 jongen en 3 meisjes. Ze zijn nu 22,20,16 en 13 jaar oud en ze wonen allemaal nog thuis.

Hoe ben ik bij de Oase terecht gekomen? Ik was betrokken bij de voorloper van de Oase, nl de marktkraam van de Evangelie gemeente. Hier heb ik heel wat dinsdagochtenden doorgebracht en bijzondere gesprekken mogen hebben. Er kwam vaak een oudere dame langslopen, ze zei dan dat zij humanist was, maar dat ze het zo knap van ons vond dat we in weer en wind op de markt stonden. Hoewel ze niet geloofde mochten we toch steeds wat vertellen over God. Toen de Ichtus winkel beschikbaar kwam, heb ik daar nog een tijdje meegedraaid, maar ik miste de markt teveel. Ook waren de kinderen klein en had ik thuis genoeg te doen. Ik ben toen gestopt. In 2013 ben ik erg ziek geweest, ik had schildklierkanker. Ik werd 2 keer geopereerd en moest verder zonder schildklier. Dit kan wel, maar dan heb je wel medicijnen nodig. Eerst moest ik 6 week zonder medicijnen, want ik kreeg nog een behandeling met radio-actief jodium. Dit moest er voor zorgen dat evt aanwezige schildkliercellen vernietigd werden. Doordat ik eerst geen medicatie mocht, werd ik steeds vermoeider en somberder. Ik kon zelf niet meer voor mijn kinderen en de huishouding zorgen. Gelukkig was er veel hulp van zussen, vriendinnen en mensen van de kerk. Bij de eerste operatie in januari is er een stembandzenuw geraakt en hield ik hier een stembandverlamming aan over. Dit was heel naar, ik kon niet meer zingen wat ik heel erg vond. Zingen voor de Heer is echt een passie van me. Ik kreeg logopedie en leerde hier door de oefeningen om mijn stem weer beter te krijgen. Toch kon zij in november niks meer voor me doen. Ze verwees me naar een gespecialiseerde KNO arts. Hij zei me dat hij me kon opereren, maar dat hij niet kon garanderen dat ik weer zou zingen. Ik zag een operatie niet zitten en was ook al die tijd er van overtuigd dat God een wonder kon doen en mijn stem kon herstellen. Veel mensen baden voor me. In januari 2014 was er een genezingsconferentie waar ik heen ging, er gebeurde niks.

Op 16 maart zat ik in een dienst van de EGE, we zongen: "Adembenemend" van Marcel en Lydia. En wat echt adembenemend was: ik zong. Ik ben weer naar mijn logopediste gegaan, ze deed een stemtest en deze wees uit dat mijn stem 4 toonhoogtes was gestegen. Ze zei: dat kan helemaal niet, er is een wonder gebeurd. Heel geleidelijk heeft God mijn stem genezen, ik zit op het koor X -salt, ik heb mijn stem weer volledig teruggekregen. Alle eer aan de Heer.

Vorig jaar ben ik na de zomervakantie weer begonnen bij de Oase, mijn belangrijkste drijfveer is het willen vertellen over God aan mensen die Hem nog niet kennen. Ook het omgaan met mensen met een beperking heeft mijn hart. Het gegeven dat iedereen welkom is in de Oase vind ik geweldig. Het is echt heel bijzonder dat God deze prachtige plek in ons dorp heeft gegeven en dat Hij het zo zegent. Als u nog twijfelt of u vrijwilliger wil worden, is dit misschien het moment, God geeft een prachtige plek aan u om Zijn liefde uit te delen.



### Oktober 2016

Ma 10+24 okt gebed voor vluchtelingen, 19:30-20:30  
Woe 12+26 okt crea ochtend 10:00-12:00  
19 okt aanbiddingsochtend 10:00-12:00 met Susanne Noordermeer

19 okt: eten **opgave verpl** 18:00-19:00

8,22 okt, kesjercursus **opgave verplicht**

Open avond: datum nog niet bekend

#### Elke woensdag :

Bijbellezen 13:30-15:00  
Soos: 19:00-20:30

### November 2016

Ma 7, 21, gebed voor vluchtelingen 19:30-20:30  
Woe 9,23 nov crea ochtend 10:00-12:00

19 nov kesjercursus **opgave verplicht**

16 nov aanbiddingsochtend 10:00-12:00 met Susanne Noordermeer

24 nov open avond. Spreker Dinand

#### Elke woensdag :

Bijbellezen 13:30-15:00  
Soos: 19:00-20:30



**Colofon**  
Stichting De Oase  
Stationsstraat 127  
3851 NL Ermelo  
06-17743424



[www.deOaseErmelo.nl](http://www.deOaseErmelo.nl)



[info@deOaseErmelo.nl](mailto:info@deOaseErmelo.nl)



Stichting De Oase Ermelo  
rek.nr:  
NL88 RABO 0101.3505.70  
ANBI-Instelling  
(fiscaal aftrekbaar)

De Oase vrijwilligers uit alle kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.