



De Oase Nieuwsbrief

Visie: Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan.

Jaargang 7, november 2016

Tekst: Jozua 1 vers 9: Wees moedig en sterk en hebt goede moed. Wees niet bang want de Here je God is bij je waar je ook gaat.



Ik ben erbij !!

Christa Lensink is degene die met haar mooie schilderijen de muur in de Oase vult. Op 21 oktober was de opening. Christa is voor veel mensen een bekende Ermelose. Zij is met haar familie tot 2003 woonachtig geweest in Ermelo. Nu wonen ze in Aalten. De opening was op een vrijdagavond. Het was mooi en vertrouwd om elkaar weer eens te ontmoeten. Christa vertelde tijdens de opening dat ze het schilderen echt ontdekt heeft in Aalten. Bij elk schilderij vertelde ze een verhaal, hoe het ontstaan was of wat haar erin boeide. Ook verhalen uit de bijbel zijn belangrijk in haar schilderkunst.

De expositie blijft nog in de Oase tot ongeveer eind december. Als u wilt komen kijken, kom dan snel een keer langs en geniet ervan. Sommige schilderijen zijn te koop. Ook ansichtkaarten met envelopje en zonder envelopje te koop.

Bidden voor uw nood



Op 11 november tussen 19:00 en 20:30 bent u welkom in de Oase als u een nood heeft. Wij geloven dat wij een God mogen dienen Die ons wil helpen in onze nood. Wij willen graag afhankelijk zijn van die God. Hij geeft ons in de bijbel de opdracht om te bidden voor mensen in nood. Hij heeft ook op een bijzondere manier laten zien dat we dit moesten gaan doen in de Oase. Daarom bent u van harte uitgenodigd. Weet u iemand die nood heeft, neem hem of haar mee en kom vrijdagavond 11 november tussen 19:00 en 20:30 naar de Oase. Met uw persoonlijk nood zal zeer zorgvuldig omgegaan worden. Dat verzekeren wij u.

Elke 14 dagen zal op vrijdagavond de Oase open zijn alleen voor gebed. Het is gratis en u bent van harte welkom. De volgende avonden zullen

zijn 25 november, 9 en 23 december. Ik geloof dat God ons veel wil geven. Wilt u ook voor ons bidden?

Wat uw nood ook is ? KOM.

Voor God is geen nood te groot.

11,25 november + 9, 23 december

Vluchtelingen

Begin maart was er een verlangen in mijn hart om te gaan bidden voor de komende vluchtelingen in ons dorp. Ik had 10 dagen apart gezet voor/met God. In de maand maart van dit jaar gaf God me bewogenheid voor de vluchteling. Ik hoorde dat op veel plekken in Nederland mensen in opstand kwamen tegen een AZC. Ik vond dat erg en dacht vaak: "Je zult maar vluchteling zijn". Hoe zal de Ermelose bevolking reageren en hoe zullen de vluchtelingen zich voelen die in Ermelo komen? Dit waren mijn vragen. Ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk beginnen te bidden met een groepje mensen die samen met mij het verlangen hadden om dit ook te doen. Daar vroeg ik de Heer om: "Heer geef meer mensen die ook dit verlangen hebben". Maar die kwamen niet zo een, twee, drie op mijn pad.

De tijd verstreek en het verlangen bleef. Ik hoopte dat een man van een collega het ook op zijn hart had om te bidden voor de vluchteling, maar hij haakte af. Nadat ik een datum gepland en stukje in de krant en kerkblad gezet had waarin ik vroeg om mee te bidden

Wegens succes van eerdere jaren.

Oliebollen te koop op 30 dec 2016.

starten we eindelijk op 9 mei. Tot mijn ontsteltenis ontdekte ik dat in die week op 13 mei de eerste vluchtelingen in Ermelo opgevangen zouden worden. (Ze zouden eerst al in maart komen). Hoe bijzonder. God heeft alles onder controle. En bidden is zo'n kracht dat ik (laat ik het bij mezelf houden) het steeds weer onderschat. We spraken met elkaar tijdens het biduur: "Hoe komen we nu met vluchtelingen in contact?" We baden: "Heer brengt U ze maar op ons pad." Nog diezelfde week liep een vrouw, die ook mee bad, twee jongens tegen het lijf. Ze vroeg ze: "Waar komen jullie vandaan?" "Uit Afghanistan" was hun antwoord. Wouw. De vrouw, die dit vroeg, heeft jaren in de zending gewerkt in Afghanistan. Dus ze kon met de jongens spreken in hun eigen taal. De een had een kruis om zijn nek. Dat was het middel om te vragen wat dat voor hem betekende. Om een lang verhaal kort te maken, er ontstond een band met deze jonge jongens. Ze kwamen de kerkdiensten bezoeken, vonden het maar vreemd bij ons in de gemeente want zo zeiden ze: "jullie eten niet eens met elkaar". Hoe mooi kan iets lopen. Ze volgen nu Bijbelstudie met de Afghaanse zendelinge, zo zal ik haar maar noemen. "Dank U Heer" bid ik regelmatig "voor Uw trekkende liefde. En voor de bereidwilligheid van mensen om zich in te zetten voor vluchtelingen. Dank U Heer voor gebed. Dank U voor de antwoorden die U geeft in Uw Woord (de Bijbel). Want daar vonden ze waar ze altijd al naar op zoek waren, dat was hun getuigenis. En ze willen graag gedoopt worden. Hoe groot is God?

Crea ochtend

9 nov herfst krans,
14 dec kerststukjes
maken. Zie agenda.



Geef de pen door

Ik ben Johannes van Horssen (Han), 56 jaar oud. Mijn geboorteplaats is Den Haag. Ik heb 14 jaar in de residentie gewoond, waarna we verhuisden naar Rijswijk, een Souburg van 's Gravenhage. Na het VWO-B heb ik de kandidaats landbouwuniversiteit gedaan in Wageningen (tropische landbouw). Daarna de bibliotheek- en documentatie-academie gedaan. Ik ben daarna 22 jaar lang een archiefmedewerker geweest op het Ministerie van Economische Zaken. In de avonden heb ik nog een opleiding voor boekhouder gedaan bij Instituut Praehop.

Ruim 6 jaar geleden, in 2010, ben ik in Ermelo-oost komen wonen (in het buitengebied). Ik wilde graag in het midden van het land wonen. In Gelderland is veel meer natuur, rust en levensruimte dan in de randstad. Mijn hobbys zijn: het nieuws en actualiteiten luisteren. Ik heb een radiomuseum. Ik heb "toevallig" de Oase ontdekt, en leer daar meer mensen kennen, wat echte vrienden van mij geworden zijn. Op 49 jarige leeftijd ben ik in de protestantse kerk terecht gekomen. Het bezoek aan de Oase helpt mij heel goed tegen eenzaamheid. Ik heb in de Oase goede gesprekken over serieuze onderwerpen zoals nieuws en geloof. Ik volg nu de Alphacursus. De Alphacursus is goed georganiseerd en leerzaam voor mij. Binnenkort ga ik verhuizen naar de Kampvelderweg. Ik woon dan 2,5 km dicht bij de Oase.

Ik wil de pen doorgeven aan

November 2016 opgave verplicht

Ma 7, 21, gebed voor vluchtelingen
19:30-20:30
Woe 9 nov: crea ochtend 10:00-12:00

19 nov: kesjercursus, opgave verplicht

16 nov: aanbidingsochtend 10:00-12:00
opgave verplicht
24 nov: open avond. Spreker Dinand,
thema: man/vrouw naar Gods hart.
19:30-21:30

Elke woensdag :

Bijbellezen 14:00-15:00
Soos: 19:00-20:30

December 2016 opgave verplicht

woe 14 dec: kerststukjes maken van
10:00-12:00
za 17 dec: kerstmarkt, Oase is open
van 14:00-21:00

ma 19 dec: vluchteling gebed
19:30-20:30

woe 21 dec: aanbidingsochtend 10:00-12:00

26 dec: kerstviering 15:00-18:00

Elke woensdag :

Bijbellezen 14:00-15:00
Soos: 19:00-20:30



Colofon

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851 NL Ermelo
06-17743424



www.deOaseErmelo.nl



info@deOaseErmelo.nl

[Stichting De Oase Ermelo](http://StichtingDeOaseErmelo.nl)
rek.nr:

NL88 RABO 0101.3505.70

ANBI-Instelling
(fiscaal aftrekbaar)



De Oase vrijwilligers uit alle kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.