

# De Oase

## Jaargang 10 Mei 2019

# Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer  
het huis niet bouwt,  
tevergeefs bouwen  
de bouwlieden  
daaraan

Tekst : Openbaring 3: 12 “ Wie overwint zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de Naam schrijven van Mijn God en van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen naam” .

### De straat op met prayerstation

De avond van 12 april naderde en ik vond het goed spannend. We zouden die avond starten met het prayerstation op straat. Vier mensen zouden mee doen op straat. We zouden dan twee teams vormen. Drie mensen zouden achterblijven in de Oase om te bidden voor wat wij buiten deden (luchtmacht). Gebed dat de Heer het zou leiden. Nadat we de profetische woorden beluisterd en uitgeden hadden die over Ermelo uitgesproken waren, trokken we de hesjes aan en de banner ging mee naar buiten. Twee mensen bleven in de buurt van de Oase. Twee gingen de Stationsstraat in.

Het was goed om de hesjes met bidden helpt aan te hebben. De mensen konden daardoor zien waarom we op straat liepen en wat we wilden. Daaraan konden wij weer zien of mensen ons bewust ontweken of nieuwsgierig bleken te zijn. Zo kwamen we tot enkele gesprekken en mochten we voor enkele mensen bidden. Erg mooi om aan mee te mogen werken.



De cassière bij de Wibra kreeg een bemoedigend woord. We vroegen aan haar of ze al wist dat Jezus van haar hield. Het was een mooi moment. Een moment wat zij vast niet snel zal vergeten.

De kop is er dus af. We gaan 10 mei weer verder, hopen dat het dan iets drukker is op straat. God is goed en het is mooi om zo uit te stappen. We hebben de smaak te pakken.

### Bloemschikken en stenen verven



Workshop bloemschikken op maandagmiddag. Misschien niet de best gekozen tijd. Op maandag zijn de meeste mensen bezig met andere dingen. Er hadden zich dan ook maar vier mensen opgegeven, waarvan er eentje op het laatste moment nog afbelde. Maar wat wil het geval? De deur van de Oase ging open en zie, de mensen stroomde binnen. Mogen we nog mee doen met bloemschikken?

Dus zo werd de ruimte nog vol met twaalf mensen. Tafels er bij gezet en snel bloemen bijgekocht. Zo was er nog genoeg voor iedereen, hoewel het wel even opletten was dat alles eerlijk verdeeld werd. De sfeer was gezellig. En er waren mooie resultaten.

Zo was er woensdagmorgen de workshop stenen schilderen met Diny Zimmer. De dames hadden de smaak te pakken. Al snel was iedereen geconcentreerd aan het werk. De lieveheersbeestjes vlogen de grond uit. Hoe leuk om mensen zo creatief bezig te zien. Wij geloven echt dat het samen een activiteit doen activerend werkt. Mevrouw Verhagen die boven de



Oase woont, kwam nog even langs en las een mooi gedicht voor over de liefde van Jezus.

## Ik geef de pen door .....



Ik ben Silva en woon al 23 jaar in Nederland. Ik ben als vrijwilligster begonnen in 2016 in de Oase. Ik vind het erg leuk om te doen. Ik leer met verschillende mensen samen te werken en daardoor krijg ik veel ervaring. We doen het met de kracht van God, want alleen kunnen we het niet. Ik ben met iedereen blij, met de gasten en met de collega's. Ik werk verschillende dagen. Ik ben in Armenië geboren en heb daar gewoond tot mijn 23ste jaar. De oude kerk in Ermelo heeft een project. Zij willen een jaar lang activiteiten organiseren en zoveel mogelijk geld op halen. Dan gaan ze in oktober in de herfstvakantie met een groep jongeren naar Armenië om daar te werken. Het doel is om de kelder van een kerk in Ichevan in Armenië bruikbaar te maken voor een dagverblijf voor kwetsbare kinderen. Het lijkt mij leuk om mee te gaan, want sinds 1995 ben ik nooit meer in mijn land geweest. Misschien is het er nu

de tijd ervoor. Arie van Buuren, samen met Bert Dokter, trekt dit project en ik heb Arie ontmoet toen hij in de Oase kwam om zijn speldje te ontvangen van de dag van de ondernemer. De Oase wilde Arie met zijn schildersbedrijf in het zonnetje zetten omdat hij veel voor de Oase gedaan heeft. Zo ben ik bij het Armenië project betrokken geraakt. Vorige week hebben we een Armeense maaltijd klaar gemaakt en met mensen opgegeten. Dat was erg leuk en spannend als ze over Armenië praten.

**Cursus freedom in Christ op 13,20,27,mei 3,17,24 juni in de Oase**



## De zaterdag tussen goede vrijdag en Pasen



Vandaag een dag met de braderie voor de deur van de Oase. De Oase was dan ook al om 10.00 uur open. Een hele boel drukte. GEWIS had een mooi spandoek in de kraam met NIEUW LEVEN of OP NIEUW, BELEVEN. Jezus is uit de dood opgestaan en heeft de dood overwonnen, Daardoor kun je nieuw leven ontvangen als je het kruis van Jezus accepteert voor jouw verkeerde dingen. Dank U Here Jezus. De hele dag werd er gebeden voor de actie buiten. Om 15.00 uur werd er gezongen op het plein. Erg mooi om dat zo in verbondenheid met veel christenen te doen.

Mijn verlangen is om volgend jaar met Pasen de Oase open te doen; bv op tweede paasdag of zo iets. We gaan er over nadenken. Pasen is eigenlijk zo'n mooi Bijbels feest,..... Wordt vervolgd.

### Mei 2019 opgeven\*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 8, dans met S Noordermeer  | 10:00-12:00  |
| 9, open avond met Dinand   | 19:30 -21:30 |
| 10,24 bidden voor mensen   | 19:00-20:30  |
| 15, handwerken met Martine | 10:00-12:00  |
| 15, samen eten *           | 18:00-19:00  |
| 23, seminar "Wie is Jezus" | 20:00-21:30  |
| 30, Hemelvaartsdag         |              |

### Elke woensdag

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Soos bij voldoende medewerkers | 19:00-20:30 |
| Bijbellezen: elke week         | 14:00-15:00 |

### Juni 2019 opgeven\*

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 3, gebedswandeling olv J Minderhoud | 19:00-21:00 |
| 4, gebedswandeling                  | 19:00-21:00 |
| 5 gebedswandeling                   | 19:00-21:00 |
| 5, handwerken met martine           | 10:00-12:00 |
| 6 gebedswandeling 15:30-16:30 +     | 19:00-21:00 |
| 7 gebedswandeling ochtend           | 9:00-11:00  |
| 7,21 bidden voor mensen             | 19:00-20:30 |
| 12 dans met Susanne                 | 10:00-12:00 |
| 19 boetseren met Els                | 10:00-12:00 |

### Elke woensdag

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Soos bij voldoende medewerkers | 19:00-20:30 |
| Bijbellezen: elke week         | 4:00-15:00  |

**Stichting De Oase**  
Stationsstraat 127

**3851EG Ermelo**

**06-17743424**

**www.DeOaseErmelo.nl**

**Info@DeOaseErmelo.nl**

**Bank:**

**NL88RABO**

**0101.3505.70**



**De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.**