

# De Oase

Jaargang 10  
Januari 2019

# Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer  
het huis niet bouwt,  
tevergeefs bouwen  
de bouwlieden  
daaraan

Tekst: Johannes 1: 14. "Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewond, vol van goedheid en waarheid en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader".



Vrijwilligersmarkt bij Pinel



Bijbelquiz 2019



Nieuwjaarsgroet



giftgever bedankt.!!

Het bestuur en de medewerkers van de Oase wensen u een gezegend 2019.

De Oase-Bijbelquiz is een jaarlijks terugkerende avond



De Bijbelquiz is een jaarlijks terugkerend evenement in de Oase. We hebben dan een moeilijke en een makkelijke categorie. Ook dit jaar 2019 bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Uw Bijbelkennis testen en bijspijkeren en plezier hebben. Op 31 januari starten we om 19:30. De deur is open om 19:00 uur. Toegang Gratis!

## KERK OP STRAAT – INFO-AVOND

Op donderdag 21 februari zal er in De Oase een informatieavond met PowerPoint zijn over 'De Kerk op straat'. Twee mensen van de landelijke organisatie *Prayer Station* zullen vertellen over hun ervaringen. Zij bidden met mensen op straat. Zij werken met een luchtmacht en een landmacht. De luchtmacht is het voorbede-onderdeel, een soort achterwacht. Zij zijn de biddende ondersteuning van de landmacht. De landmacht doet het praktische deel en bestaat uit teams die twee aan twee de straat opgaan. Zij willen graag werken vanuit de kracht en de gaven van de Heilige Geest. Het is Gods werk en de teamleden mogen in grote vrijmoedigheid uitgaan.

De visie van Prayer Station is kort samengevat: In elke plaats in Nederland een Prayer Station.

- Onderwijs geven over: gebed met mensen, voorbede en gebedswandelingen etc..
- Helpen bij het tot stand komen van een Prayer Station, o.a. door informatieavonden te geven.
- Bij grote manifestaties meerdere Prayer Stations inschakelen.
- Het vinden van meer arbeiders om de oogst binnen te halen. Zie ook: [www.prayerstation.nl](http://www.prayerstation.nl).

Heeft u belangstelling? U bent welkom.

Datum 21 februari 2019

Waar: In De Oase, Stationsstraat 127, Ermelo

Tijd: 19.30 uur, deuren open vanaf 19.00 uur

Toegang: gratis: toegang

Spreekers: Willem en Linda Zijl



Zegt het voort als je mensen kent die hier belangstelling voor zouden hebben. Opgeven hoeft niet maar mag wel, via [info@DeOaseErmelo.nl](mailto:info@DeOaseErmelo.nl).



Onze gebruikelijke Soosavond op woensdag van 19:00-20:30 uur viel deze keer precies op de Sinterklaasavond. Van tevoren vroegen we ons af of we het door moesten laten gaan, omdat mensen waarschijnlijk met familie of vrienden een gezellig avondje zouden hebben. Toen we wat rondvroegen bleek dat er toch wel veel vaste gasten niets anders hadden en graag wilden komen. Al voor 19:00 uur stonden de mensen voor de deur. Eerst hebben we samen wat gedronken en heerlijke appeltaart gegeten en de gebruikelijke pepernoten. Toen kwam daar opeens een Piet op klompen die voor iedere gast een paar persoonlijke dichtregels zo ongeveer uit zijn mouw schudde. Erg leuk en toepasselijk. Naast de Piet op klompen kwam er ook nog een Piet om ons met extra snoepgoed te verwennen. Om half 8 gingen we naar de achterzaal, waar alles klaarstond voor een BINGO. Tijdens de bingo was er opperste concentratie want iedereen wilde graag een prijsje binnenslepen. Dat is uiteindelijk gelukt en iedereen was tevreden.

De creatieve activiteiten gaan weer beginnen in de Oase, handwerken en schilderen kijk op de agenda hieronder

Voordat we naar huis zouden gaan, gingen we voor in de Oase gezamenlijk afsluiten door met elkaar ons dagboekje bij de Bijbeltekst te lezen, dit keer dus voor 5 december. Door gast Melvin (dit keer ook de snoeppiet) werd duidelijk voorgelezen: het ging over het mooiste en kostbaarste cadeau wat onze God aan ons wil geven: door Zijn Zoon, de Heere Jezus wil Hij ons nieuw leven geven. Het dagboekstukje eindigde met de vraag: Wat is er bij jou veranderd door het nieuwe leven dat God je wil geven? Hier werd over doorgepraat en we waren het erover eens dat je denken (en daardoor ook je daden) het meest veranderen als je door de Heere Jezus nieuw leven hebt ontvangen. Een vrijwilliger vroeg aan een vaste gast of hij dit bijzondere cadeau al had aangenomen? De vrijwilliger zei toen: "Als je het aanneemt staat er in de bijbel dat je een kind van God mag worden". Gast R. zei toen: "Dat wil ik wel". Hij knikte en lachte blij. Nadat nog meerder gasten wat deelden zei gast R. opeens: "Ik voel dat het helemaal warm wordt van binnen" en hij keek er erg gelukkig bij. De vrijwilligster beloofde R. dat als hij de volgende keer weer in de Oase zou komen dat ze met hem erover door zou praten en voor hem zou bidden. Het was bijzonder.

**Geef de pen door .....**



Mijn naam is Truus Menkveld en ik woon sinds januari 1976 in Ermelo. Ik heb mijn opleiding voor de Z verpleegkunde op 's Heeren Loo gedaan en heb daar tot augustus 1990 gewerkt. Daarna ben ik op Sonnevand gaan werken en werk nu nog voor dezelfde werkgever op Elim in Putten. Daar werk ik 2 dagen op de dagbesteding. Ik ben verleden jaar gedeeltelijk met pensioen gegaan en hield dus veel tijd over.

De Oase was mij niet onbekend, maar omdat ik nog werkte was ik er niet zo mee bezig. Maar na een jaar begon ik steeds meer te denken aan het feit dat ik me nuttig wilde maken en dan kwam toch vaak de Oase in mijn gedachte. Na een oproep van Els Jagt heb ik het besluit genomen mij aan te melden. Het is het beste besluit dat ik genomen heb de laatste tijd.

Wat is het goed te zien dat de Oase zo in een behoefte voorziet en dat iedereen er welkom is en zichzelf mag zijn. Ik vind het heel fijn dat we op deze manier de liefde van Jezus mogen laten zien aan iedereen die binnenkomt. Het is goed dat we dat met elkaar mogen doen vanuit verschillende kerken, maar dat we één mogen zijn in Jezus en dat we dat mogen uitdragen. Ik hoop dat de Oase nog vaker zijn deur open kan doen voor iedereen die een veilige en warme plek nodig heeft.

Januari 2019 Opgeven*	
4,18: bidden voor mensen	19:00-20:30
9: aanbiddingsdans S.Noordermeer	10:00-12:00
12: Nieuwjaarsreceptie	14:00-16:00
16: creaachtend handwerken	10:00-12:00
22: hoe lees ik de bijbel Stef Schagen	20:00-21:00
23: samen eten *	18:00-19:00
Daarna film kijken	19:00-21:00
31: OASE BIJBELQUIZ	19:30-21:30
<b>Elke woensdag</b>	
Soos bij voldoende medewerkers	19:00-20:30
Bijbellezen: elke week	14:00-15:00

Februari 2019 Opgeven*	
1,15: bidden voor mensen	19:00-20:30
5: Hoe lees je de bijbel	20:00-21:00
13: Dans met S.Noordermeer	10:00-12:00
20: Creaachtend Handwerken	10:00-12:00
21,28: Schilderen met H Elzinga	13:30-15:30
21: Infoavond Kerk op straat	19:30-22:00
<b>Elke woensdag</b>	
Soos bij voldoende medewerkers	19:00-20:30
Bijbellezen: elke week	14:00-15:00

**Stichting De Oase**  
**Stationsstraat 127**  
**3851EG Ermelo**  
**06-17743424**  
[www.DeOaseErmelo.nl](http://www.DeOaseErmelo.nl)  
[Info@DeOaseErmelo.nl](mailto:Info@DeOaseErmelo.nl)  
**Bank:**  
**NL88RABO**  
**0101.3505.70**

