

De Oase

Jaargang 10
Februari 2019

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst: 2 Petrus 3:9. Sommige denken dat God treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.

Kerstviering in de Oase.

Al afgelopen oktober begonnen vaste gasten te informeren of we een Kerstviering gingen organiseren. Toen eenmaal bekend werd dat het op 2^{de} Kerstdag vanaf 3.00 uur zou beginnen, kwamen er direct al aanmeldingen. Met een team van 6 vrijwilligers hebben we een programma en het eten samengesteld. Tijdens de maaltijd konden we genieten van de muzikale talenten van de dames uit Enschede. Nadat iedereen van koffie, thee of warme chocolademelk was voorzien, gingen we naar de achterzaal waar alles al klaarstond. Daar begonnen we met onze God de dank te brengen dat we met zo velen de geboorte van de Redder van de wereld mochten vieren en hebben we heerlijk kerstliederen gezongen tot Gods eer. We lazen samen uit de Bijbel over Gods grootste reddingsplan voor deze wereld en in het bijzonder voor ons mensen. Hij wil niet dat we verloren gaan en heeft daar alles voor over gehad. Wie in de Zoon gelooft ontvangt nieuw, eeuwig leven van Hem. Verschillende gasten deelden na de viering hun dankbaarheid mee over het samen kerstfeest vieren. Ook was er gelegenheid om te bidden voor elkaar. Eén van onze oudste gasten las een prachtig gedicht voor over de komst van de Here Jezus naar deze wereld en ook naar het vrije verhaal werd goed



geluisterd. Het samen zingen was echt verbindend en iemand verzuchtte dat het zo fijn was om samen Kerstfeest te vieren, iets wat door omstandigheden al jaren niet gelukt was. Aan het eind van de pauze waarin we even de benen konden strekken en nog wat konden drinken, kwam de chauffeur al met allerlei lekkers en warmes voorbij om de buffettafel te vullen. Als laatste zongen we staande 'Ere zij God' om Hem alle lof te geven over de mooie middag die zo voorspoedig en goed was verlopen. Voor de Oase nog een bijzondere bijkomstigheid: Een van de gasten vroeg hoeveel geld we nodig hadden om een nieuw koffiezetapparaat te kunnen kopen. Na wat heen en weer gepraat bleek deze bereid te zijn een prachtig bedrag te schenken, waardoor we deze zouden kunnen aanschaffen. Nu in het nieuwe jaar maken we hier al dankbaar gebruik van. Heel erg bedankt voor deze prachtige gift.



Nieuwjaarsreceptie op 12 januari

s'Middags van 14.00 tot 16.00 uur was er de gelegenheid om in de Oase elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Meine Terwel, zes jaar de voorzitter van de Oase, nam afscheid en ds. A.Priem deed zijn intree. Dit ging gepaard met cadeaus en mooie woorden. We gingen zingend het nieuwe jaar tegemoet omdat we verlangend zijn te zien en mee te maken wat God dit jaar wil doen in de Oase. (Foto hier onder)



Oliebollen bakken, buiten voor de Oase

Het was een gezellige, maar koude aangelegenheid.

We hadden heel wat bestellingen, dus het was flink doorwerken. Een van de medewerkers en Jan die maatschappelijke stage liep in de Oase, waren de hele dag druk met beslag maken. Buiten voor de deur waren drie mensen achter de kraam: twee aan het bakken en één aan het inpakken en verkopen. Maar de sfeer was goed en gezellig. De opbrengst was verassend.

Het leverde een schoon bedrag op van € 1011,90. Ook werd er gebakken tijdens de kerstmarkt en dat leverde € 388,14 op. Bedankt voor alle helpers en alle kopers. Jullie steun voor de Oase is belangrijk.

Nieuwe medewerkers die het team van de Oase komen versterken zijn:

Jan Stoute, Jan Maris, Solke Mensinga, Willem v. d. Deijl. Welkom en Zegen.

Jan v. d. Kamp is inmiddels klaar met zijn stage. Bedankt Jan voor je enthousiasme en aanwezigheid.



Herinneringsuitnodiging 21-02

Gaan mensen u aan het hart omdat ze de liefde van Jezus niet kennen en verloren gaan? Kom dan naar deze infoavond over het "Prayerstation". Begint 19:30. Deur open 19:00. In de Oase. Allen welkom, koffie en thee gratis.

Geef de pen door.....

Mijn naam is Pieter Loer. (zie foto hier boven) Ik ben geboren in Groningen in 1939. Ik ben sinds 2005 weduwnaar. In mijn werkzame leven ben ik 20 jaar automonteur geweest en daarna nog 25 jaar op Groot Emaus gewerkt met moeilijk opvoedbare jongeren. Ik heb twee prachtige kinderen (dochters) en kleinkinderen. Mijn hobbies zijn : alles wat vreugde geeft, lichamelijk weinig inspanning door veel hartproblemen. Maar de Heer draagt mij alle dagen als ik maar dicht bij Hem blijf. Ik ben een gelukkig mens. Ik ga zingend door het leven. Ik mag graag mensen helpen, waar hulp nodig is. Kan ook mijn grenzen stellen. Maar liefde heelt alle wonden, die ik elke dag van de Heer mag ontvangen. Als je meer van mij wil weten: ik ben op woensdagmiddag in de Oase tijdens het Bijbellezen, wat zeer boeiend is. Dit doe ik samen met Beppie Vliek.

Ik ben Ria Adam en mij is gevraagd om iets over mijn hobby in de nieuwsbrief te schrijven.

Als thema heb ik gekozen: "je steentje bij dragen". Dit alleen al kan heel veel oproepen, aan vragen. Ik zorg al jaren voor onze vogels in de natuur, het hoeft niet zoveel te kosten, het is ook meestal van betrekkelijke korte duur. Het gebeurt vaak in de wintermaanden..... mij geeft het rust, je vindt me veel aan het aanrecht, het eindresultaat is vaak een "lust". Helaas kan het soms lang duren, voordat de vogels er echt naar gluren. Als ze echt honger hebben komen ze "Bij mij" echt happen, geef ze de tijd, dan gaan er zwermen vogels heerlijk van smakken. Ik vind het heerlijk om te doen en wat fijn is, ik verdien er mee poen. Niet voor mijzelf, maar voor de Oase draag ik op deze manier mijn steentje bij, hopelijk worden hier de vogels en mensen van blij! In de Oase kunt u ze vinden, een tip misschien, u kunt ze geven aan bijv. uw kinderen. Mijn wens en gebed is dat zo ieder op zijn eigen wijze, zijn steentje bij kan dragen om de Heer te prijzen. Zodat de Oase nog letterlijk een "warme plek" mag blijven alleen tot eer en glorie van Gods eer, ontmoeten we elkaar daar van tijd tot tijd steeds weer.



Giften begin dit jaar ontvangen.

We mochten de laatste maanden een aantal bijzondere giften ontvangen. Ik wil er een paar noemen: Nieuwe ledverlichting t.w.v. €750 voor de voor- en achterraimte van een anonieme sponsor.

Een van de bezoekers, (mede)eigenaar van R&L projecten te Rotterdam (www.renlprojecten.nl) gaf een grote gift

waarmee we samen met de gift van de Rabobank een nieuwe koffiemachine konden kopen t.w.v. €1200.

De Hervormde Gemeente heeft een toezegging gedaan dat we een elektrische piano kunnen aanschaffen t.w.v. €800.

Van een anonieme sponsor kregen we een gift voor een nieuw buitenbord t.w.v. €200. Fijn dat we op deze manier worden geholpen zodat we de reguliere giften kunnen gebruiken voor de lopende kosten als huur, elektra, koffie etc. We hebben nog meer dingen op ons verlanglijstje zoals b.v. een nieuwe muziekinstallatie. Als u ons (extra) wilt sponsoren trek dan gerust eens aan de bel. We zoeken een passend project voor u.

Februari 2019 Opgeven*

1,15 Bidden voor mensen	19:00-20:30
5, Hoe lees je de bijbel	20:00-21:00
6, Pindakrans maken	10:00-12:00
13, Dans met S. Noordermeer	10:00-12:00
14, Bloemen uitdelen buiten Valentijnsdag	
20, Creaochtend: handwerken	10:00-12:00
20, Samen eten* + film 19 u	18:00-19:00
21,28, Schilderen met H. Elzinga	13:30-15:30
21, Infoavond "Prayer Station"	19:30-22:00

Elke woensdag

Soos bij voldoende medewerkers 19:00-20:30
Bijbellezen: elke week 14:00-15:00

Maart 2019 opgeven*

1,15,29, Bidden voor mensen	19:00-21:00
6,20,Creaochtend handwerken	10:00-12:00
7, Lezing: Ermelo zorgdorp een kostbare erfenis door Lies Koudijs.	19:30-21:00
13, Dans met S Noordermeer	10:00-12:00
20, Samen eten * en film 19 u	18:00-19:00
21,28, Schilderen met H. Elzinga.	13:30 -15:30

Elke woensdag

Soos bij voldoende medewerkers 19:00-20:30
Bijbellezen: elke week 14:00-15:00

Stichting De Oase

Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424

www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl

Bank:

NL88RABO
0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.