

De Oase

Jaargang 9 januari 2018

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst : 3 Johannes 1 vers 11 "Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien."

Allereerst wensen wij u veel Heil en Zegen voor 2018. Wie weet wat het nieuwe jaar ons zal brengen? We beginnen deze nieuwsbrief met een kleine overdenking.

Breek eens uit je kader

Soms willen de mensen in de wereld dat wij ons conformeren naar hun beeld. Het woord conformeren betekent: "zich schikken naar de heersende mening, gelijkvormigheid; handelen in overeenstemming met een bestaand gebruik of gewoonten". In Romeinen 12:2 staat: "U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld.." en in 3 Johannes 1:11 staat: "Volg niet het kwade na, maar het goede van God". Mensen proberen ons altijd in hun kader te plaatsen, deels als gevolg van hun eigen onzekerheid. Het geeft hen een beter gevoel over wat zij doen als ze anderen ook zover krijgen om het te doen. Weinig mensen hebben het vermogen om zichzelf te zijn en om ook anderen zichzelf te laten zijn. Kun je je voorstellen hoe mooi de wereld zou zijn als we dat wel zouden doen? Als elke persoon zeker over zichzelf zou zijn en ook anderen de ruimte zou geven zichzelf te zijn? Dan zouden we niet proberen om ons aan elkaar aan te passen, om imitaties van elkaar te zijn. Jezelf te zijn naar de gave die God ons gegeven heeft. Ik wil je vandaag bemoedigen te geloven dat je een navolger van Christus kunt zijn en uit het wereldse kader kunt breken!



Kort gebed: Heilige Geest, weerhoud mij ervan om in de valkuil te vallen om me aan te passen aan het beeld van de wereld. Help mij het goede na te volgen en te leven als Christus. (Bron Joyce Meyer Ministries)

Jezus het Licht voor de wereld

Dit was het thema waarmee GEWIS voor de deur van de Oase stond tijdens de kerstmarkt op 16 december. Een groot schilderij (eigen ontwerp) hing als achtergrond en symboliseerde een ster die naar de Here Jezus verwees. De hele kraam stond vol met lichtjes, ook hingen er grote lampen aan de zijkanten om de kraam goed te kunnen verlichten. Mensen uit verschillende kerken werkten samen door gesprekken aan te gaan met het wandelende publiek op de markt. De Elisabethbode werd uitgedeeld en andere foldertjes over kerst, de Alpha cursus werd gepromoot. In de Oase konden mensen zich opwarmen en zag ik dat mensen met elkaar verder/diepgaander spraken over het geloof. Het is mooi om te zien hoe dit interkerkelijke gebeuren de kerken/mensen samenbrengt. Er is veel respect voor elkaar. Wij hopen dat het een getuigenis mag zijn voor de mensen die de Here God nog niet kennen. Tijdens de actie was in de Oase de gebedskamer ingericht en ook werd er door mensen uit verschillende kerken samen gebeden voor de actie. Er werd gebeden dat het zaad wat gestrooid is/was in goede grond zou vallen en zou ontkiemen en vrucht mag gaan dragen. Ook was er een kraampje waar oliebolletjes gebakken werden. De hele opbrengst was voor de Oase. Het was ook reuze gezellig en de oliebolletjesverkoop liep goed. Een student die haar maatschappelijke stage in de Oase loopt, deed mee met bakken. We bakten ook op 29 en 30 december voor de deur van de Oase buiten op bestelling, ook spontane kopers konden kopen. De hele actie bracht voor de Oase € 986,70 op. Met dank aan kopers, helpers, **PLUS Klein** die alle ingrediënten gratis aangeboden heeft. Zoals ze al vele jaren heel trouw doet. We willen haar ook langs deze weg hartelijk bedanken. Dank aan alle mensen die meegeholpen hebben.





Mijn naam is Bert de Jong en ik woon samen met Katja 6 jaar in Ermelo. Ik ben 73 jaar en ben tot geloof gekomen toen ik 54 jaar was. Ik heb 30 jaar met heel veel plezier bij IBM in de marketing/verkoop gewerkt. We zijn heel veel verhuisd en hebben ook nog in Luxemburg en België gewoond. Totaal 12 jaar. We houden van reizen en doen dat dan ook vaak. Evangeliseren vind ik iedere keer weer een uitdaging om te doen. Ik maak graag tekstjes voor folders. Dit doe ik vanuit een niet directe projectie, maar eerst vrij algemeen over de wonderen en onbegrijpelijke dingen om ons heen. Daarna de Bijbel en de ongelofelijke rol van Jezus in ons geloof. Ben behoorlijk eigenwijs, maar dat hoeft niet altijd een slechte eigenschap te zijn denk ik dan maar. Ben dus ook al bijna 6 jaar actief binnen de Oase. Een prachtige instelling met goede doelstellingen. We gaan 2018 in met diverse uitdagingen en dat voelt goed. Met z'n allen de schouders eronder in de hoop dat ook vaker het bordje 'dicht' op 'open' kan staan. Verder veel respect voor de mensen op de achtergrond die veel werk verzetten. Zomaar een voorbeeld: Andries die veel werk en zorg besteedt aan onze mooie aquarium (zie volgende nieuwsbrief). Er gebeurt veel achter de schermen door veel mensen die onmogelijk allemaal te noemen zijn.

Opening vrijdag 12 januari Expositie: "Schilderijen Mattheüs 1: van Abraham tot David" in de Oase

Geïnteresseerd in kunst en de bijbel? Altijd al eens kennis willen maken met de Oase? Dit is de gelegenheid! Kom vrijdag 12 januari naar de opening van de expositie van twintig schilderijen van Marlies Duisterwinkel over de bijbel. Vanaf 19:00 staat de koffie/thee met wat lekkers klaar. Veertien schilderijen op basis van Mattheüs 1. Ze vertellen de verhalen van het voorgelicht van Jezus Christus, van Abraham tot David. Het is een aanvulling voor deze tijd van het jaar. En ook heel geschikt voor kinderen. Gratis toegankelijk tijdens openingsuren. Zie www.DeOaseErmelo.nl

Aanbidding voor Hem, de hoogste Koning

Op 2^e kerstdag was er traditiegetrouw weer de Kerstviering/maaltijd in de Oase. Met bijna 30 mensen hebben we de geboorte van de Here Jezus herdacht. We hebben Hem groot gemaakt door samenzang, kerstverhaal, en een optreden van diverse muzikanten. Zijn liefde voor ons overstijgt elke verwachting, zo groot is Zijn liefde. Na de pauze was er heerlijke soep, een Chinese maaltijd en een nagerecht. Door de inzet van vele vrijwilligers en dankzij de sponsoring van Tomassen Kip (Horsterweg) en een flinke korting van "De Muur" uit Putten kijken we terug op een geslaagde middag.

Uitnodiging! Doe mee. 25 januari

25 januari. De jaarlijkse Oase Bijbelquiz. Meerdere categorieën, leuke prijzen. En vergroot uw Bijbelkennis, want Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Deur open om 19:00 uur, starten om 19:30 tot ongeveer 21:00 uur. Welkom!

Uitnodiging! Kom het meemaken, 13 januari

Nieuwjaarsreceptie in de Oase. Op zaterdag 13 januari van 13:30 tot 16:00. Om 14:30 is er een openingswoord van ds. André Priem. We zingen enkele liederen en er is een hapje en drankje. Welkom!



Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424
www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl
Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



Januari 2018 * opgave verplicht

1: nieuwjaarsdag 2018	
5,19: bidden voor mensen met moeite, ziekte	19:00-20:30
.	19:00-20:30
9: avond over verslaving	19:30-21:30
12: opening nieuwe expositie Marlies Duisterwinkel	19:00-21:00
13: nieuwjaarsreceptie	13:30-16:00
17: gezamenlijke maaltijd *	18:00-19:00
25: BIJBELQUIZ	19:00-21:30

Elke woensdag

Bijbellezen:	14:00-15:00
Soos:	19:00-20:30

Februari 2018 * opgave verplicht

1,8,15,22: Alpha cursus	18:00-22:00
2,16: bidden voor mensen met moeite, ziekte	19:00-20:30
.	19:00-20:30
13: avond over verslaving	19:30-21:30
14: aanbiddingsochtend olv Susanne	10:00-12:00
14. Valenteinsactie	
21: gezamenlijke maaltijd *	18:00-19:00

Elke woensdag

Bijbellezen:	14:00-15:00
Soos:	19:00-20:30