

# De Oase

Jaargang 8  
Mei 2017

# Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer  
het huis niet bouwt,  
tevergeefs bouwen  
de bouwlieden  
daaraan

Tekst uit 1 Samuel 17:37 (NBV): David zei: 'De Heer, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn'. En Saul zei tegen David, 'Ga dan, en moge de Heer je bijstaan'.

## Wees creatief en doe mee

Er is inmiddels een expositie te zien in de Oase: **Het wonder van het kruis**. De foto's uit het boek "Het Wonder van het kruis" (15 stuks) hebben we vorig jaar op canvas laten afdrucken. Komt het zien! . Na deze expositie, die tot half mei blijft hangen, willen we in juni weer een thema expositie houden, dit keer over:

### Het gezin als hoeksteen van de samenleving.

We kondigen het lang van tevoren aan, zodat er iets gemaakt kan worden over dit thema. (of uit je repertoire iets zoeken) De verwachting is ergens in juni. We zien om ons heen dat er aanvallen gedaan worden op het gezin en huwelijk als instelling van God. We willen dan ook andere activiteiten organiseren die over dit onderwerp gaan, mogelijk met een spreker (ster) of op andere manieren aandacht besteden aan dit onderwerp. Opgeven als je mee wilt doen, mag op allerlei creatieve manieren, bv foto's, schilderijen, beelden, handwerk, poëzie. [info@DeOaseErmelo.nl](mailto:info@DeOaseErmelo.nl) Houd onze nieuwsbrief van juni in de gaten daar zal vast meer informatie over bekend gemaakt worden.



## Etagère maken. Doet u mee ?

Op 3 mei wordt er in de Oase een workshop gehouden, Etagère maken. U bent welkom als u er aan mee wilt doen. De kosten zijn laag gehouden omdat we willen dat dat geen bezwaar zou zijn voor mensen om te komen: € 1,50. Als u leuke bordes heeft en kopjes die u niet meer gebruikt of die u zelf wilt gebruiken mag u die meenemen. Het belooft een leuke morgen te worden. Opgave is wel verplicht. [info@DeOaseErmelo.nl](mailto:info@DeOaseErmelo.nl) of loop eens binnen in de Oase, daar kunt u zich ook inschrijven. Mocht u de Oase een warm hart toe dragen dan kunt u de Oase steunen met een gift. Vorige maand werd er een mooi bloemstuk gemaakt waar velen van genoten hebben. Zie de foto hier naast.



## Gratis sponsoring?

Voor iedereen die De Oase een warm hart toedraagt en weleens online winkelt is het mogelijk om De Oase **GRATIS** te sponsoren.

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar <https://www.sponsorkliks.com/> of download de app (zie foto hiernaast)

Op de website staat een banner van [SponsorKliks](https://www.sponsorkliks.com/). Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue, Expert en Zalando enz. Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert jouw sponsordoel een bedrag op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra. Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via jouw sponsordoel kunt u terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! En u sponsort de Oase.



50 Jaar

## Koning Willem Alexander

Zegen voor uw nieuwe levensjaar.  
De versierde Oase.





Op de paasmarkt 15 april hield Gewis een evangelisatieactie in samenwerking met De Oase. We hadden een kraam op straat staan en om 14:00 uur was er een samenzang met bekende paasliederen met een band en onder leiding van dominee Irma Jansen van de Immanuelkerk.

In de huiskamer van de Oase was er gedurende de hele actie een kettinggebed waar veel mensen aan meededen. De Oase had gezorgd dat ze tijdens de hele actie open was. Gewis deelde koffiebonen uit van de Oase om mensen uit te nodigen een kopje koffie te komen drinken. Ook was de Oase beschikbaar om door te praten voor mensen die verder in gesprek wilden. Dat was een hele mooie samenwerking die voor beide kanten versterkend was. Bijzonder te

*Door gewoon open te zijn  
proeven de mensen de geur  
van Jezus Christus in de Oase*

vermelden was het gesprek met je marktjuffrouw die achter de kraam stond met sieraden naast de Gewis stand. We hadden haar koffie van De Oase aangeboden en haar ook uitgenodigd dat ze gebruik mocht maken van het toilet van de Oase als dat nodig was. Zodoende was ze een paar keer naar binnen gelopen waardoor ze de sfeer kon proeven. Tijdens het gesprek met haar na afloop, kwam dit ter sprake dat ze zo

was geraakt door de gastvrijheid en de vriendelijke sfeer waar iedereen welkom was. Ze vond dit zo opmerkelijk dat zij kon merken dat iedereen welkom was en werd geaccepteerd zoals hij was. Tijdens het gesprek raakte ze op een gegeven moment ontroerd omdat ze ook in haar eigen leven veel afwijzing had ervaren. *Conclusie; door gewoon open te zijn proeven de mensen de geur van Jezus Christus in de Oase en worden er door geraakt.*

#### Geef de pen door aan .....

Ik ben Yolanda Fiddelaar-Pauw. In de periode dat de Oase werd opgezet (2009), was ik betrokken bij het gebed, soms van nabij en verder meer op afstand via het interkerkelijk gebed. Nu mag ik het bestuur komen versterken van de Oase en heb ik een eerste bestuursvergadering meegemaakt. Ik was onder de indruk van de bestuurs- en CT-leden die zo duidelijk een liefdevol hart hebben voor God, voor de medewerkers van de Oase en voor de bezoekers. De komende tijd hoop ik mijn steentje bij te dragen.

Ik kom uit Brabant en ben, via mijn studie in Amsterdam, terecht gekomen in Ermelo, ruim 30 jaar geleden, bijna de helft van mijn leven. Ik voel ik me vooral thuis bij alles wat interkerkelijk is. Ik heb gezien hoe God werkt door de gebeden van zoveel verschillende christenen in Ermelo heen. Met de heerlijke natuur, de vele zorginstellingen en allerlei christelijke initiatieven en mogelijkheden, voel ik me bevoorrecht om hier te wonen. Mijn man René en ik mogen samen genieten van vier prachtige volwassen kinderen: twee zonen, een dochter en een schoondochter. Ik werk part time met jeugd van 12-18 in de psychiatrie als psychomotorisch therapeut, een combinatie van bewegen en praten. Beide doe ik graag; bewegen het liefst op de hei, en praten met mensen allerlei.



Mei 2017	* opgave	verplicht	Juni 2017	* opgave	verplicht
3. workshop	etagère maken *	10:00-12:00	3. pinkstermarkt		10:00-16:00
11. Open avond	spreker Dinand	19:30-21:30	9.23 bidden voor/met mensen		19:00-20:30
12. +26 bidden voor/	met mensen	19:00-20:30	Bent u ziek ?weet u iemand die nood heeft?		
Bent u ziek ?weet u iemand die nood heeft?			geef het door, God wil Zijn grootheid laten zien! Aan u ?		
17. Gezamenlijke maaltijd *		18:00-19:00	14. workshop onderzettermakers *		10:00-12:00
17. Aanbiddings-/dansochtend		10:00-12:00	21. Aanbiddings-/dansochtend		10:00-12:00
20. Kennismaken met de sabbatsmaaltijd *		17:00-21:00	21. gezamenlijke maaltijd *		18:00-19:00
25. Hemelvaartsdag			Elke maandag taalles asielzoekers		18:00-19;30
Elke maandag taalles asielzoekers		18:00-19;30	Elke woensdag :		
Elke woensdag :			Bijbellezen:		14:00-15:00
Bijbellezen:		14:00-15:00	Soos:		19:00-20:30
Soos:		19:00-20:30			

**Stichting De Oase**  
**Stationsstraat 127**  
**3851EG Ermelo**  
**06-17743424**  
**www.DeOaseErmelo.nl**  
**Info@DeOaseErmelo.nl**  
**Bank:**  
**NL88RABO**  
**0101.3505.70**

**De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.**