

De Oase

Jaargang 8 juni/juli 2017

Nieuwsbrief

Visie: Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst: *Jesaja 57 vers 15: De Heilige zegt: "Ik leef in die hoge en Heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is; Ik verfris nederige en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart".*



U/Jij bent van harte uitgenodigd voor de nieuwe expositie in de Oase met de miniaturen van HILDEGARD VAN BINGEN.

Zij was een kloostervrouw in de Middeleeuwen die leefde van 1098 tot 1179 en die visioenen over de Bijbel kreeg en deze liet afbeelden in prachtige miniaturen. Het Verlossingswerk van onze lieve Here Jezus is het belangrijkste thema. Kijk en geniet ervan. Proef en smaak dat de Here goed is. Psalm 34:9. De Drie-eenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest is een ander prachtig thema in deze miniaturen. God wil zo graag een relatie met ons. Hij is de Drie in Een. De Vader, Zoon en Heilige Geest en zij communiceren onophoudelijk met elkaar. De Liefde die daaruit spreekt van God voor ons allemaal. Van harte welkom binnen de openingstijden (vermeld op de website) van de Oase. Voor info: Beppie Vlieg-van Winkoop. Tel. 0620032303.

Expositie

Sjabbatsmaaltijd



Op 20 mei l. hebben wij als Sjabbat vierende christenen uit Ermelo en Putten een sjabbats maaltijd georganiseerd. 5 kinderen, 2 tieners en 11 volwassenen gasten mochten we deze zaterdag ontvangen. Het Hebreeuwse woord Sabbath (of Sjabbat op z'n Nederlands) betekent letterlijk 'rusten' of 'op adem komen'. Hoewel we de Joodse traditie hebben gevolgd met onderdelen uit de Joodse liturgie, hebben we benadrukt dat we geen 'Joodje willen spelen'. Maar bewuste keuzes gemaakt die voor ons een diepere betekenis hebben. Zoals het aansteken van de kaarsen, delen van de challe (speciaal gevlochten brood). Hoe zijn we hiertoe dan gekomen? We hebben het besef gekregen dat Jezus (Jeshoea) Joods is en dat ons geloof Joodse wortels heeft. Op zoek naar deze wortels zijn we zo op het spoor van de Sjabbat gekomen. En wat is het mooier dan dit te delen met

anderen, met een maaltijd, in de Oase? Hierbij hebben we uitleg gegeven over wat er in de Bijbel staat over de Sjabbat. Tijdens de maaltijd zelf was er gelegenheid om vragen te stellen. De avond verliep verder heel gezellig en was zeker voor herhaling vatbaar. Voor mensen die meer willen weten; 1 x per 14 dagen is er op zaterdag is er een sjabbatstudie, voor meer informatie; zie onderstaand email adres. Nelius&Beppy Bloed, Paul&Anneke Visser, Sandor van Driel, Petra de Vries, Voor vragen mail : pietronella71@gmail.com

Met de Pinksteren hebben we voor de deur van de Oase met een kraampje gestaan en speelgoed verkocht wat we gekregen hadden om te verkopen voor de Oase. Leuke ontmoetingen, leuk om te doen. Daardoor toch ook meer aanloop in de Oase. En het bracht een bedrag van 97,65 op. Dank aan de gevers.



De opening van de Fontein op het raadhuisplein voor de Oase op 8 juni. Klik op de link samen met CTRL

Oase is een plaats van rust,
Daarbij hoort een fontein,
Wij wachten alleen nog op de palmbomen. Kent u de plaats van 70 palmbomen en 12 waterbronnen in de woestijn? <https://youtu.be/1HJPpwbdsFg>





maand aan het dansen en vlaggen in De Oase.

Mijn naam is Susanne Noordermeer. Wat een ontdekking, dat er achterin de inloopwinkel van De Oase zo'n prachtige ruimte is! Wat een voorrecht! Wat een mogelijkheden! Je moet weten, dat ik heel graag dans om mijn geloof te delen en tot uitdrukking te brengen. Heerlijk, ontspannen en vreugdevol!

God is mijn liefdevolle Vader, Jezus alles wat ik nodig heb, kostbaar en dierbaar, en de Heilige Geest helpt mij, leidt mij en brengt het beste in mij naar boven om lief te hebben en te dienen met zijn gaven en talenten. Dat is een voortdurend proces. Na jaren mij te hebben ingezet voor anderen, voor gebed, voor lofprijzen en aanbedding met dans en vlaggen, wijd ik mij nu vooral aan ons gezin. En nog eenmaal per

Ik ben in Rijswijk geboren (1943) en opgegroeid, evenals mijn man Aad met wie ik in 1966 ben getrouwd. Na 2 ½ jaar verhuisden wij naar Woerden, na 6 jaar naar Hoorn en sinds 1978 wonen wij met veel plezier in Ermelo. Wij hebben drie zonen, twee schoondochters en 6 kleinkinderen, waarvan de jongsten een

tweeling zijn van 2 maanden. Reken maar dat we trotse en dankbare (groot)ouders zijn van hun allemaal. In al die jaren is er heel wat gepasseerd. Dat kun je begrijpen. En nog maken we van alles mee. De Here God is onze Rots, onze toevlucht, ons schild.



Bloemstuk van Katinka.

Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. Aan deze regel moet ik spontaan denken. Zo is het. Dat is de ervaring bij het dansen. Daar ga je van dansen. De Heer geeft vreugde en kracht. Daarom zou ik wel iedereen willen uitnodigen om mee te doen. Om te vieren, dat Hij goed is, en om Hem dansend en/of vlaggend te verwachten. Want Hij komt! In majesteit! De Bruidegom komt voor Zijn Bruid! Komt laten wij aanbidden, die Koning!!

Juist het dansen bracht mij bovendien in aanraking met onze verbondenheid met Israël. Dus vieren wij ook in verbondenheid met Israël en het Joodse volk. God moedigt ons aan om zijn feesten te vieren en om vrolijk en vreugdevol te zijn voor zijn aangezicht, dankbaar voor alles wat wij door het Joodse volk hebben ontvangen en geleerd, uit wie ook de Messias is voortgekomen en die wij gezamenlijk verwachten:

ADONAI, U ALLEEN BENT HEER !

Woorden hebben kracht, Mooie woorden moeten vaker gesproken worden om gehoord te worden. Hoe komt dat toch?

De Kracht van Woorden



Hoe belangrijk is het wat je uitspreekt, wat je maar vaak hoort zet zich vast in je gedachten. De etalage lag vol met letters van het scrabble spel en we kwamen er achter dat positieve woorden veel vaker gesproken moeten worden om het te horen en te geloven dan lelijke woorden. Er was een open avond met als thema :de kracht en invloed /effect van woorden. Het was een mooie avond waarin bezoekers vertelde hoe hun leven bepaald werd door woorden die tegen hen gesproken waren. Gelukkig mochten we het kwade omdraaien naar het goede en bij de Heer brengen. We konden bidden voor het verdriet wat die vervelende woorden in mensenlevens aangericht hadden. En een Zegen uitspreken. Deze open avonden zijn een belangrijk aanvulling. Er wordt een stukje onderwijs gegeven op eenvoudige wijze door Dinand Prinsen.

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424

www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl

Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



Juli 2017

7,21 bidden voor mensen tussen 19:00-20:30
11 GEWIS staat voor de Oase 18:30- 21:00
18, 25 Braderie voor de Oase 18:30-21:00

Op woensdag gaat de soos en het bijbel lezen 6 weken in de zomermaanden juli en augustus niet door. Op dinsdagavond wel open i.v.m. de braderie. Allen welkom!

Augustus 2017

1,18, Bidden met/voor mensen 19:00-20:30
1,15 braderie voor de Oase 18:30-21:00
8, GEWIS staat voor de Oase 18:30-21:00

Op woensdag gaat de Soos en het bijbel lezen 6 weken in de zomermaanden juli en augustus niet door. Alle bezoekers welkom op dinsdagavond tijdens de braderie.

De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.