

De Oase

Jaargang 8
Februari 2017

Nieuwsbrief

Als de Heer
het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen
de bouwlieden
daaraan

Tekst: Romeinen 1 vers 1: Voor het evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor joden op de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Nieuwjaarswensen

De nieuwjaarsreceptie werd gehouden in de Oase op 7 januari tussen 15.00 en 17.00 uur. Die dag werd in het weerbericht gewaarschuwd voor code oranje. Zo glad zou het worden door sneeuw en ijzel. Maar van dat bericht merkten we niet veel tijdens de receptie, alleen als je naar buiten ging. Het mocht de pret niet drukken. Mensen trotseerden de gladheid om toch te komen. Dit werd zeer gewaardeerd door het "personeel" van de Oase. Wat fijn om zo samen te zijn. Om 16.00 uur begon Meine (voorzitter van het bestuur) met zijn jaarlijkse toespraak. Hij refereerde naar het vorige jaar, de nieuwe stoelen en lampen en de vele activiteiten. Met dank aan het CT en de vele (vrijwilligers)medewerkers die hier de schouders onder zetten. Ook de samenwerking met GEWIS en de kerken stemt tot dankbaarheid. Meine benadrukte dat tijdens de reformatie scheiding werd gebracht tussen kerken. Nu in deze tijd zien we in de Oase een voortdurend samenwerken van kerken door middel van personen die uit verschillende kerken komen. Hij heeft ook zijn dank uitgesproken naar Trijnie en Diny voor hun inzet. Bijzonder was ook het bezoek van de vluchtelingen die tijdens de kerstmarkt in de Oase zijn geweest en dat zij zich er zo thuis voelden. In plaats van het geplande groepje van 15 personen groeide dit uit tot 36. Ds Henk Jansen (gereformeerde kerk) opende daarna het nieuwe jaar met gebed waarmee hij begon met het voorlezen van dit gedicht van ds Troost. "Dit huis een herberg onderweg." (zie hiernaast)



Heeft u gebed nodig ?

Wij bidden graag voor u. Zie voor datums onze agenda elders in de nieuwsbrief.



Dit huis en herberg onderweg

*Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon
vinden.*

*Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.*

*Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven.*

*Een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad struikelt
en langer niet wil leven,
plaats tegen de neerslachtingheid,
een pleister van barmhartigheid.*

*Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuys voor jong en oud,
ligt langs de weg als een Oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is een oor voor elke klacht.
Hier schijnt de zon, de zon van Pasen.
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.*

André F. Troost

Een wonder

Annet is een bezoeker van de Oase. Ze is vorig jaar aangereden toen ze op het zebrapad liep. Ze was op de grond gevallen en had daarna erg veel pijn aan de rechterkant van haar lichaam. Na een bezoek aan de dokter die haar adviseerde haar lichaam rust te gunnen, kon ze kiezen tussen gips of een rolstoel. Annet koos voor de rolstoel. Haar vriend Willem stond haar in deze moeilijke periode aan haar zijde. In deze periode kwam veel oude pijn naar boven uit het verleden waarom Annet al eerder jaren in een rolstoel heeft gezeten. Het was niet makkelijk. Wij in de Oase maakte dat een klein beetje mee omdat Annet samen met Willem regelmatig op bezoek kwam/komt. We zagen haar moeite. Ook bezocht Annet enkele malen de vrijdagavond, waar voor haar gebeden werd. Vergeving geven en vergeving ontvangen was daar een onderdeel van. In het nieuwe jaar ging Annet op zondag samen met Willem naar de Regenboogkerk. Daar heeft

ze een vraag neergelegd om gezalfd te mogen worden, om nu eindelijk, zo zegt ze zelf "gewoon te gaan leven". De 2^{de} zondag van het jaar 2017 zaten Annet en Willem s'morgens in de kerkdienst.

De dominee was aan het preken en Annet voelde een warme gloed door haar rechterbeen stromen. Ze zei tegen Willem: "Er gebeurt een wonder. Ik voel mijn been weer". Willem keek haar aan en zei: "Zeg dat dan "!! Na de dienst gingen Willem en Annet naar de gebedsdienst. Daar werd er voor haar gebeden en ze zeiden: "Probeer maar eens te gaan staan". Dit deed Annet en ze liep zelfs een stukje door de ruimte heen, iets wat ze voor die tijd absoluut niet kon. Annet getuigt nu met een stralende lach op haar gezicht, hoe groot God in haar leven is.

BEDANKT alle sponsers/giftgevers

Hanny Rijlaarsdam uit de Maranatha kerk kwam de opbrengst van haar eigengemaakte postkaarten brengen in de Oase.

Hartelijk dank, Hanny het geld wordt goed besteed. Kom als je tijd hebt een bakje koffie bij ons drinken?.

Wilt u ook meehelpen de Oase te bouwen, giften zijn welkom en aftrekbaar van de belasting.



De blijde, dankbare Annet



.Wie wint de Oase bijbelquiz ?
Lees het in de volgende nieuwsbrief



hebben



Zin in iets leuks dat ook verbinding geeft?

11 januari was er in de achterzaal van de Oase een workshop armband maken. Met een groepje van zo'n 8 vrouwen zijn we aan de slag gegaan. Al rijdend en/of knopend ontstonden er allerlei mooie creaties. Ook kon je een armband maken met kleuren die stonden voor de vrucht van de Heilige Geest. Rood voor de liefde, geel voor blijdschap, wit voor vrede enz. En natuurlijk ontstond er ook een gesprek over het feit welke vrucht we nu het meeste nodig zouden

Bij het maken van een armband was het geduld erg belangrijk. Geduld staat voor de kleur blauw. Maar de meesten waren het er mee eens dat Liefde alles overwint.

Het was een gezellige ochtend!

Woensdag 8 februari is er weer een creatieve workshop. We gaan dan flessen pimpen! Opgave is wel nodig. Dat kan in de Oase of anders via info@DeOaseErmelo.nl

Gods Liefde overwint ons koude hart met Zijn Liefde. Schrijf een hart vol met wat Gods liefde voor u betekent. En hang het in de Oase.

Februari 2017 * opgave verplicht

3,17, bidden voor/ met mensen 19:00-20:30
Bent u ziek? weet u iemand die nood heeft? geef het door, God wil Zijn grootheid laten zien aan u.
4. vluchtelingen krijgen een maaltijd in de Oase 12:00-14:00
13,27 bidden voor vluchtelingen 19:30-20:30
8. creatief met flessen * 10:00-12:00
15. Dans ochtend 10:00-12:00
15. maaltijd * 18:00-19:00
23. Open avond 19:30-21:30

Elke woensdag :

Bijbellezen: 14:00-15:00
Soos: 19:00-20:30

Maart 2017 * opgave verplicht

4,17,31 bidden voor/met mensen 19:00-20:30
Bent u ziek? weet u iemand die nood heeft? geef het door, God wil Zijn grootheid laten zien aan u ?
3,27 bidden voor vluchtelingen 19:30-20:30
8. * mozaïek lijstje maken 10:00-12:00
15 maaltijd * 18:00-19:00
30 Open avond 19:30-21:30

Elke woensdag :

Bijbellezen: 14:00-15:00
Soos: 19:00-20:30

Stichting De Oase
Stationsstraat 127
3851EG Ermelo
06-17743424
www.DeOaseErmelo.nl
Info@DeOaseErmelo.nl
Bank:
NL88RABO
0101.3505.70



De Oase vrijwilligers uit vele kerken hebben een bewogen hart voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, een goed gesprek, gebed en uitleg van het Evangelie.