



# De Oase Nieuwsbrief

Visie: Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan.

Jaargang 7, december 2016

Wijsheid nodig? Jakobus 1 vers 5: Komt een van u wijsheid te kort? Vraag God erom en Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

## Crea-morgen

### Kerstbakje maken



Woensdag 14 dec.

10:00 - 12:00 uur

Opgeven in de Oase!  
of via [info@DeOaseErmelo.nl](mailto:info@DeOaseErmelo.nl)  
Kosten € 1,50+ Mesje, bakje  
en eventueel kaars mee



In De Oase, Stationsstraat 127, Ermelo

## Crea morgen in de Oase

14 december van 10.00 tot 12:00 uur kunt u een kerststukje maken in de achterzaal van de Oase, Stationsstraat 127 in Ermelo. Graag een bakje, mesje en eventueel een kaars meenemen. De kosten zijn € 1,50. Koffie, chocolademelk en thee is gratis. Graag wel even opgeven omdat we maar een beperkt aantal mensen kunnen plaatsen in de Oase of via de mail. [info@DeOaseErmelo.nl](mailto:info@DeOaseErmelo.nl) Graag tot dan. Martine, Willy en Dresien

## Een uitnodiging voor u !

Ook dit jaar hopen wij weer het kerstfeest te vieren op 2<sup>de</sup> kerstdag in de Oase. Het feest van de geboorte van de Here Jezus, de Redder van deze wereld, van u, van jou en mij. Iedereen is welkom, in het bijzonder de mensen die om wat voor reden ook met

kerst alleen zijn en het kerstfeest samen willen vieren met ons. Of neem iemand mee die alleen is en kom zo samen. Opgave is wel verplicht, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.

Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 uur inloop met koffie, 14.30 uur begint het programma met aan sluitend een maaltijd.

Nieuwjaars receptie op 7 januari 2017 .welkom tussen 15-17 uur

Ongeveer 17.30 uur is het afgelopen. Er wordt een borg gevraagd van € 3,00, die u na afloop terug krijgt. Graag tot 2<sup>de</sup> kerstdag. We kijken naar u uit. Het Oase kersteam.

## Hebt u wel eens van David gehoord?

Elke maand is er in de Oase een **open avond**. Dat is op donderdagavond, meestal de laatste donderdag van de maand. We hebben dan een spreker die heel eenvoudig een onderwerp behandelt. Vaak is Dinand Prinsen de spreker. Hij heeft daar echt een gave voor om op een hele eenvoudige manier iets uit te leggen. Hij gebruikt er altijd een schrijfbord bij, waar hij alle dingen opschrijft en optekent en het zo makkelijk zichtbaar wordt voor de luisteraars. Maar je kunt de mensen die die avond komen eigenlijk geen luisteraars noemen, want er is voortdurend een dialoog gaande. Zo blijft het boeiend en is de Open avond meestal een hele mooie avond, waar mensen graag komen. Op 24 november was het thema: Een man of vrouw naar Gods hart. Ik geef u een korte indruk: DAVID. We noemen niet alleen goede dingen van David, maar daarna ook allemaal slechte. He ??? Is dat de man naar Gods hart met al die slechte daden die hij deed ?? Ja! Waarom ?? David zag in wat hij verkeerd deed en kwam steeds weer terug bij God. Hij gaf niemand anders de schuld, zoals Adam. Die zei : "De vrouw die U mij gaf" of als Eva die zei: "de slang heeft mij verleid". David zag dat hij schuldig was. Than dat is een hebreuws woord voor GEHEEL. God wil dat we helemaal van Hem zijn en niets achter houden. Dat vraagt God ook van ons. Geheel voor God. David zei: "Hier ben ik Heer." Het gaat niet om de goede dingen, niet om de verkeerde dingen bij God. Het gaat God erom of we helemaal van Hem zijn. Gehoorzaamheid, niets achter houden. Mensen blijven fouten maken tot hun dood . Van David staat er in de bijbel dat als hij valt staat hij weer op en belijdt aan God zijn zonde. Benoemen wat je verkeerd deed. God haat het kwade. Het komt niet bij Hem vandaan. Elke donderdagavond wordt er tijd ingeruimd om persoonlijk te praten en te bidden en zonde te belijden. Daarom is het zo laagdrempelig en gelijk opbouwend.



Wij zijn Wieb en Nel Folkers, 46 jaar getrouwd en hebben lieve kinderen en kleinkinderen. Wieb is geboren in Ermelo en altijd zelfstandig ondernemer geweest. Hij kwam indertijd leden werven voor de gereformeerde jeugdvereniging op 's Heerenloo bij het paviljoen waar ik werkte en woonde. Dat werd het begin van ons leven samen. Na mijn opleiding ben ik op Veldwijk verder gegaan met mijn werk, met tussenpozen thuis wanneer dat goed of nodig was voor ons gezin. Na onze pensionering en de verhuizing naar het centrum naar een kleinere woning, zijn we op zoek gegaan naar zingeving. We liepen een keer de Oase binnen en werden gevraagd om het medewerkers-team te komen versterken. We hebben na enige aarzeling besloten het te gaan proberen. We hebben mogen ervaren hoe bijzonder het is om met zoveel mensen uit evenzoveel verschillende kerkgemeenten in harmonie samen te kunnen werken en hierdoor een Oase te mogen zijn voor mensen, die op welke manier dan ook even een plekje zoeken om hun verhaal te vertellen. Als aanloophaven om wat liefde en aandacht te krijgen, gewoon even willen opwarmen met warme koffie of chocolademelk met een koekje. Een fijn gesprek, een beetje troost, een bemoediging of een luisterend oor. Een warme maaltijd, een spelletje, een plekje om jezelf te mogen zijn omdat iedereen welkom is.

Wij zelf hebben de Oase ervaren als een warm bad, waar Gods liefde mag worden gedeeld en ervaren, waar goed gezorgd wordt voor medewerkers en gasten.

### Gedicht

Wonderbare Raadsman  
Sterke God  
Eeuwige Vader  
Vrededorst  
Een kind is ons geboren  
Een Zoon is ons gegeven  
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig.  
Vrolijk kerstfeest iedereen  
Vrede voor de wereld heeft Hij gebracht  
Vrijheid voor de volken, Licht in nacht  
Een kind is ons geboren  
Een Zoon is ons gegeven  
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig  
Vrolijk kerstfeest iedereen.

Lee Ann Vermeulen

### 2017

We zijn de Here God dankbaar dat de Oase het hele jaar zo veel mogelijk open kon zijn. Dat we dit jaar 6 nieuwe medewerkers mochten verwelkomen. Dankbaar dat ook van medewerkers afscheid mochten nemen, die door omstandigheden wilden of moesten stoppen met het werk in de Oase. Dankbaar zijn we dat God het jaar 2016 heeft voorzien in alles wat we nodig hadden. En we vertrouwen dat ook het nieuwe jaar 2017 de Heer voorziet. Ons gebed: "Heer maak ons goede priesters en rentmeesters in wat U ons toevertrouwt, maak ons een instrument in Uw hand.

### Te Koop wegens succes dit jaar opnieuw:

Oliebollen 10 stuks 7,00 .  
**oliebollen bestellen elsjagt@gmail.com of 0612403349**  
Israël producten. Opbrengst voor de Oase

1 januari krijgt de nieuwsbrief een nieuwe lay-out. We maken u alvast een beetje nieuwsgierig, want we zijn geïnspireerd door het nieuwe interieur van de Oase zelf. Bent u ook zo benieuwd ?

### December 2016 opgave verplicht

5 dec: vluchtelingengebied	19:30-20:30
9 dec: bidden voor mensen	19:00-20:30
14 dec: kerststukje maken	10:00-12:00
17 dec: kerstmarkt, Oase is open van	14:00-21:00
19 dec: vluchteling gebed	19:30-20:30
21dec: aanbidingsocht	10:00-12:00
23 dec: bidden voor mensen	19:00-20:30

26 dec: kerstviering	15:00-18:00
30 dec: de hele dag olieballen verkopen graag bestellen	

#### Elke woensdag :

Bijbellezen:	14:00-15:00
Soos:	19:00-20:30

### Januari 2017

2,16,30 jan: bidden voor vluchtelingen van	19:30- 20:30
6,20, jan: bidden met mensen	19:00-20:30
7 jan: Nieuwjaarsreceptie	15:00-17:00
11 jan: creaochtend	10:00-12:00
18 jan: dans ochtend	10:00-12:00

27 jan: openavond BIJBEL kwis Wie word de beste bijbelkenner van het jaar 2017 ?

Een makkelijke en moeilijke versie , voor beginners en gevorderden

#### Elke woensdag :

Bijbellezen:	14:00-15:00
Soos:	19:00-20:30



**Colofon**  
Stichting De Oase  
Stationsstraat 127  
3851 NL Ermelo  
06-17743424



[www.deOaseErmelo.nl](http://www.deOaseErmelo.nl)



[info@deOaseErmelo.nl](mailto:info@deOaseErmelo.nl)



Stichting De Oase Ermelo  
rek.nr:  
NL88 RABO 0101.3505.70  
ANBI-Instelling  
(fiscaal aftrekbaar)